

KSCC schipperscentrum Reenweg 1 Raamsdonksveer

INFO 82 PAASTIJD 2018

Eitjes koken, eitjes schilderen
Paastakken versieren
Het feest van geboorte
of opnieuw geboren worden
gaan we strakjes vieren

De knoppen gaan zich ontluiken
vogels bouwen dan hun nest
bloesems verschijnen op de struiken
gedaan met warme trui en vest

jonge lammetjes dartelen in het gras
leven buiten komt weer op gang
de koude winter laten we voor het was
ik hou van Pasen
al heel m`n leven lang



Bijbelse Geschiedenis

'Tenminste eenmaal per jaar biechten en in de Paastijd de H. Communie ontvangen.' Deze zin herinner ik me nog van de catechismusles op de lagere school en, zoals bij heel veel leerlingen in die tijd, had ik voor dit 'vak' de enige '10' op mijn schoolrapport. Bij mijn kinderen en kleinkinderen heb ik dit 'vak' op het schoolrapport gemist al werd er wel gesproken over iets van levensbeschouwelijk onderwijs, maar wat dat precies inhield weet ik niet meer. Interessanter vond ik de Bijbelse Geschiedenis op de Ulo want geschiedenis was en is nu nog een van mijn favoriete onderwerpen. Die belangstelling hiervoor is vooral ontstaan door de manier waarop de geschiedenisleraar ons les gaf. Zijn manier van uitleg en vertellen moest de aandacht wel trekken en al vertellend voer je mee in de tijd, trok met Hannibal en zijn olifanten over de Pyreneeën en wierp de teerling met Caesar om daarna de Rubicon over te trekken op weg naar Rome. Die belangstelling voerde mij daardoor naar Zuid-Amerika want daar had ik al zoveel over gelezen. We bezochten de eeuwenoude Maya-tempel van Copan midden in het oerwoud met zijn geheimzinnige schrifttekens en zijn bloederig verleden. Ook Griekenland met

zijn vele oudheden was enkele malen onze reisbestemming maar helaas, de toen heersende warmte hield me vast aan ons strand (met een lekkere pot bier) want om met dergelijke temperaturen rond te struinen in Athene ging me te ver. Ik beperkte me tot het bezoeken van een klein oud, verwaarloosd en wat verborgen amfitheater zoals er overal te vinden zijn in Griekenland. Het is vreemd dat de Grieken zo weinig belangstelling tonen voor dergelijke wat door struiken overwoekerde plaatsen want het lag er vol met geschiedkundig interessante voorwerpen. Maar meenemen mag je niets. Het zal de lezer niet verbazen dat ook Israël een van onze vakantiebestemmingen is geweest en daaraan denk je nu terug in de Paastijd. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat mijn verwachtingen van Israël te veel gestoeld waren op wat er in de Bijbelse geschiedenislessen over werd gelezen en verteld en waarin de wat mystieke gedachten de overhand hadden. Dom eigenlijk want je wist dat Israël een modern land is, maar de nieuwe steden geven het geheel een ook wel erg westerse aanblik. Gewapende militairen lopen schijnbaar achteloos tussen het publiek of vullen mede de vele terrasjes, het doet je denken aan onze bezettingsjaren. Ook nu nog lopen geldwisselaars, bekend van onze Bijbelse lessen, achter je aan om dollars om te zetten in shekels maar onze gids, een in Amsterdam geboren en Nederlands sprekende man die als jongetje van dertien Auschwitz had overleefd en na de oorlog was geëmigreerd naar het toen nog Palestina genoemde land, waarschuwt ons voor oplichterij en zegt ons er niet op in te gaan. Gelukkig brengt onze gids ons met de bus naar de plaatsen waarvoor je de reis hebt gemaakt. De restanten van een Romeinse aquaduct, de oude havenstad Akko met de oude burcht van de Kruisridders, een Romeins amfitheater, een oude opgegraven Romeinse stad om tenslotte in Jeruzalem neer te strijken in een hypermodern hotel. Maar nog steeds heb je niet het gevoel te lopen in de voetsporen van Jezus. Dat gevoel begint wel te leven in Oud Jeruzalem met zijn nauwe straatjes en de vele winkeltjes en stalletjes maar ook dit is niet wat het lijkt. Wanneer we de Kruisweg gaan lopen zijn alle Staties op de muren weergegeven en ook de straatnamen, zoals de Via Dolores bijvoorbeeld, geven je de gedachte dat je loopt in de voetsporen van Jezus en veel mensen geloven dat ook, ze weten niet dat dit alles kunstmatig is opgezet is door de latere Kruisvaarders in de vroege Middeleeuwen. Ze stoppen bij de Staties, knielen, bidden en dragen soms een kruis. Onze gids haalt ons uit onze droom want hij wijst er op dat Jeruzalem enkele malen totaal is verwoest en het Jeruzalem uit Jezus tijd onder de huidige stad ligt. Hij weet de weg blijkbaar want hij neemt ons mee naar een rustige straat en via een lange stenen trap komen we terecht in een wat stoffige ruimte onder de grond, voor toeristen verboden. Overal zijn werklui bezig met het uitgraven en er is al heel wat bloot gelegd. We lopen over een met oudeplavuizen

bestrate weg naar daarboven een de volgens meest plaats waar Jezus aldus onze gids en bom. Dus toch nog van Jezus, een religieuze ervaring gekomen. Op een zelfs nog een soort



een verhoging met stenen boog. 'Dit is archeologen de waarschijnlijke voor Pilatus stond,' dat slaat in als een in de voetsporen bijzondere en daarvoor zijn we van de plavuizen is rond ingekrast

speelbord zichtbaar waarop het voor ons onbegrijpelijk koningsspel werd gespeeld waarbij Jezus de doornenkroon kreeg opgedrukt en de rode mantel werd omhangen als Koning der Joden en volgens onze gids alles authentiek. Op veel plaatsen in Jeruzalem en elders is men bezig met opgravingen, ook onder de Tempelberg en wie weet wat er van de oude geschiedenis van Israël nog onder de grond wordt ontdekt. Onze gids deed zijn best ons zoveel mogelijk plaatsen te laten zien die ons zo bekend in de oren klinken. Naast de geboortegrot in Bethlehem, het stadje Nazareth waar Jezus heeft gewoond tot zijn openbaar optreden lopen we langs de Jordaan en varen over het meer van Galilea al kun je je als schipper nauwelijks voorstellen dat Petrus hier met zijn bemanning in noodweer terecht kwam. Het ziet er zo vredig uit met een mooi zonnetje. Naast een bezoek aan de opgegraven vermoedelijke resten van het vissershuisje van Petrus en de zijnen kwam het gevoel te lopen in het spoor van Jezus weer terug toen we op de plaats kwamen waar Jezus zijn bekende Bergrede uitsprak en de Wonderlijke Broodvermenigvuldiging plaatsvond. Geen echte berg maar meer een verhoging in het landschap. Op verzoek van onze gids moesten wij gaan zitten en toen hij vanuit de hoogte ons toesprak met het bekende verhaal leek de gids opeens Jezus zelf die ons toesprak. Soms kunnen je gedachten met je op de loop gaan. Het bezoek aan de bremzoute Dode Zee waarop je echt blijft drijven, een tocht door de woestijn van Judea, een bezoek aan Golanhoogten met veel kapotgeschoten tanks en de ruïnes van de nederzetting Massada waar de belegerde Joden massaal zelfmoord pleegden, liever dan in handen te vallen van de vijand, was een mooie afsluiting van onze reis.

Corvee



Veertigdagentijd op weg naar Pasen

Op dit moment houdt 'The Beast of the East' onze lage landen in een ijzige greep. Dik pak sneeuw in Engeland en Ierland en hier strakke ijzige oostenwind. Met Carnaval stonden de madeliefjes al een beetje in bloei en nu is het warm aankleden om buiten te gaan.

De veertigdagentijd is al een paar weken op weg naar het hoogfeest van Pasen. Feest van de opstanding, feest van het nieuwe leven.

In zijn boodschap voor de veertigdagentijd waarschuwt Paus Franciscus voor het uitdoven van "de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie" en hoopt dat we in de paasnacht opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft.

Een signaal dat de liefde in de wereld dreigt uit te doven is het "geweld dat zich richt tegen hen die als bedreiging van onze 'zekerheden' worden gezien: het kind

dat nog niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op doortocht is, de vreemdeling, maar ook de naaste die niet beantwoordt aan onze verwachtingen.” Maar ook de schepping is een stille getuige van deze verkilling van de liefde als de mens er onvoldoende zorg voor heeft. En de paus wijst op de liefde die verkoelt in onze gemeenschappen, waardoor het missionair elan vermindert. In de Veertigdagentijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven.” De paus nodigt vooral de leden van de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veertigdagentijd op te gaan: “Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met lief hebben.”

Ook aan de jongeren die dit jaar naar Panama gaan voor de wereld Jongerendagen (WJD) heeft paus Franciscus een boodschap.

Hij schrijft: “In de Heilige Schrift staat de uitdrukking ‘Wees niet bang’ 365 keer in verschillende variaties herhaald.

Alsof de Heer wil dat we vrij zijn van angst, elke dag van het jaar.”

“Een ‘onderliggende’ angst die velen van jullie hebben”, schrijft de paus tot de jongeren, “is die van niet geliefd te zijn, dat mensen je niet mogen, je niet accepteren.” Over deze en andere angsten zegt paus Franciscus dat het belangrijk is te onderscheiden en onder ogen te zien waarvoor je bang bent. Dat is de eerste stap om je angsten te overwinnen.

“Gods genade geeft de moed om met vertrouwen ja te zeggen op onze roeping. Die roeping vraagt een gelovige toewijding, die elke dag moet worden vernieuwd. Onze weg is niet zonder kruis, er zijn niet alleen onze aanvankelijke aarzelingen, maar er komen ook veelvuldig verleidingen op ons pad. Maar we mogen ook rekenen op de hulp en de genade van God”.

Als we goed opletten zien we bij Paus Franciscus altijd een positieve boodschap, een boodschap vol motivatie, waar we verder mee kunnen.

Wat voor Jongeren bedoeld is kunnen wij ons ook ter harte nemen.

Veertigdagentijd een mooie opmaat om goed Pasen te kunnen vieren.

Ik wens u allen een goede veertigdagentijd en een zalig Pasen toe!

Jos van Dongen
Gebedsleider.



Harapan Yaja.

In de vastentijd worden we weer opgeroepen om iets materieels te doen voor anderen.

Dit moeten we niet doen om in een goed blaadje te staan bij God, want dat is niet voor geld te koop. Genade kun je niet kopen, maar het kan wel een genade zijn voor mensen als iemand bereid is zijn geld en goed te delen.

Menselijk geluk is niet voor geld te koop, maar je kunt wel geluk krijgen als je je geld gebruikt om anderen te helpen, zoals we bijvoorbeeld in de Vastenactie doen. Op dit moment zijn we al veertigdagentijd en wordt het is traditie om ons Harapan Yaja weer onder Elk jaar gaan naar Nederland belangeloos om patiënten te opereren in Pematang Siantar. Al deze patiënten krijgen rehabilitatiecentrum van Dit alles is mogelijk door sponsoren groot en klein die trouw steeds Harapan Jaja blijven steunen. Pater Eijsermans heeft destijds dit project uitgekozen voor onze jaarlijkse vastenactie. Ik hoop dat wij de traditie in ere houden en ook dit jaar weer gul geven om dit prachtige project te steunen. Op het kerkschip hebben we de geldkist weer opgehangen en we hopen dat er met Pasen veel papiergeld in zit.



in volop in de het langzaam tijd en vastenproject uw aandacht brengen artsenteams uit naar Sumatra gaan in het ziekenhuis van op het Harapan Jaja nazorg. de Nederlandse

Onze Levensreis

Onze levensreis begon als kind
 Toen we nog heel afhankelijk waren
 En niets in de wereld hadden ervaren
 We werden gekoesterd en bemind.
 Na verloop van jaren werden we zelfstandig
 We moesten onze weg zelf bepalen
 Dat ging dan vaak over bergen en door dalen
 En we vervolgden onze reis eigenhandig
 De tijd droeg ons naar de ouderdom
 Die ging gepaard met vallen en opstaan
 Met vreugde, verdriet en soms met een traan
 De reis gaat door en keert nooit weerom
 Het einddoel van onze reis is naar God
 Hij blijft onze Gids op ons levenspad
 Ook wanneer het soms eens tegenzat
 Was Hij steeds betrokken met ons lot.



Activiteitenkalender

<u>Maart</u>			
Zondag	25	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	28	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur
<u>April</u>			
Zondag	01	Pasen Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	04	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	08	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	11	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	15	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	18	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	22	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	24	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	25	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	29	Woord en Communiedienst	10.30 uur
<u>Mei</u>			
Woensdag	02	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	06	H. Mis	10.30 uur
Dinsdag	08	Dagtocht naar Aken	9.00 uur
Woensdag	09	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	13	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	16	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	20	1 st.Pinksterdag Woord en Communie dienst	10.30 uur
Maandag	21	2e Pinksterdag Fietstocht	14.00 uur
Woensdag	23	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	27	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	30	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
<u>Juni</u>			
Zondag	03	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	06	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	10	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	13	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	17	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	20	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	24	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	27	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
<u>Juli</u>			
Zondag	01	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	04	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	08	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	11	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	15	Woord en Communiedienst	10.30 uur

Woensdag	18	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	22	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	25	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	29	Woord en Communiedienst	10.30 uur

Woord voor onderweg

Vriendschap in plaats van ruzie.
 Bloemen in plaats van kogels.
 Vlinders in plaats van vliegtuigen.
 licht in plaats van donker.
 liefde in plaats van verdriet.
 Stranden in plaats van kapotte gebouwen.
 Lachende kinderen in plaats van soldaten.
 Fietsende mensen in plaats van tanks.
 Blijven in plaats van vluchten.
 Vreugde in plaats van angst.
 Dromen in plaats van vechten.
 Praten in plaats van schreeuwen.
 Vrijheid in plaats van oorlog.
 Luisteren naar elkaar.
 Dan zal de wereld mooi zijn,
 een wereld zonder gevaar.

Even lachen

Zegt een kerel in het café tegen z'n vrienden:

"Toen ik hier gisteren tot laat in de nacht in het café zat, is er een inbreker in ons huis geweest. Maar mijn vrouw kwam hem tegen en ze heeft hem twee blauwe ogen, twee gebroken tanden en twee gekraakte noten bezorgd."

"Zo...", zeggen de vrienden, "jouw vrouw weet wel van aanpakken!"

"Ja...", zegt de man, "ze dacht dat ik het was, die weer dronken thuis kwam."



Een schrijver zit om drie uur midden in de nacht nog steeds bezig met het schrijven van het boek. Komt de zijn vrouw binnen en zegt: "A, Joris, kom op, hou op met schrijven en ga slapen." Antwoordt de schrijver: "Dat kan niet, want ik ben net bezig in het boek wanneer een meisje word ontvoerd." Vraagt de vrouw:

"Hoe oud is ze?" "23", antwoordt de schrijver. "Nou, kom dan gewoon mee en ga slapen", zegt zijn vrouw, "dat meisje is oud genoeg om voor zich zelf te zorgen."

Een alleenwonende man verloor zijn huissleutel. Hij belde zijn ouders die in een klein dorpje in het hoge noorden woonden; zij zouden de reservesleutel opsturen.

De man trok zo lang bij een vriend in. De volgende dag liep hij de postbode tegemoet, maar deze had niets bij zich. De man mopperde: Ach ja, de post in dat boerengat werkt natuurlijk niet zo vlug, en ging weer voor een nacht naar zijn vriend. De volgende morgen reed hij weer naar zijn huis om de post op te vangen, maar was net iets te laat. De postbode kwam net de tuin uit en zei: Ik heb de brief in de bus gegooid hoor!

Een boer neemt zijn zoon voor het eerst mee naar de 'grote stad'. Daar bezoeken ze een winkelcentrum en kijken hun ogen uit en verbazen zich over bijna alles wat ze zien. Dan ontdekken ze twee glimmende, zilverkleurige deuren die open en dicht gaan. "Wat is dat vader?" vraagt de zoon. Vader (die ook nog nooit eerder een lift heeft gezien) antwoordt. "Zoon ik heb zoiets nog niet eerder gezien. Ik heb geen idee." Terwijl vader en zoon zich met open ogen en mond aan het mirakel vergapen, stapt een oud vrouwtje in de smalle ruimte. De deuren sluiten en vader en zoon zien hoe de witte lampjes aanspringen boven de muur. Ineens stoppen de lampjes om vervolgens de tegenovergestelde richting in te gaan. De deuren openen en een bloedmooi meisje van 24 stapt naar buiten. De vader draait zich in een ruk om en roept naar zijn zoon: "Ga je moeder halen, nu!!!"

Er wordt zovéél gezegd

Soms sla ik spijkers met koppen,
Als ik ze maar niet op laag water zoek.
Dan zet ik de puntjes op de i,
Als ik door de 'bomen het bos maar zie.
Dan krijg ik boter bij de vis,
Maar hom of kuit dat kies ik niet.
Soms smeer ik wel een beetje stroop,
Hoewel ik heel veel door de gootsteen giet.
Zo blijf ik bij mijn eigen leest.
Ze jagen mij niet op de kast.
Al loop ik soms met molentjes,
'k zie dat de ene hand de andere wast.
Ik boor niet graag wat door de neus.
Maar wrijf het er soms wel onder.
Ze nemen mij niet bij de poot,
Maar eerlijk is eerlijk, en dat is bijzonder.
Spreken is soms zilver,
Maar zwijgen is nog altijd goud.
Ik veeg heel graag mijn eigen straatje.
En denk dat ik het hierbij houd

Onze Jarigen

April

- 7 Jeanne Beijers
- 17 Joke van Groesen
- 18 Toos de Wijs

- 21 Juul de Wijs
Lenie Fromm-Lips
- 28 Joke Luyten
- Mei
- 7 Jan van der Veeke Jr.
- 11 Johny Beijers
30 Bets van der Pluijm
Wil Bertens
- Juni
- 4 Mientje Peters
- 9 Ben van Groesen
- 18 Bart van Strien
- Juni
- 20 Netty de Wijs
Job van Strien
Rinus Oome
- 29 Annie van Zwol
- Juli
- 2 Marlies van der List
- 3 Tiny van der Veeke
- 6 An Kamp
- 10 Leida van der Zanden
Riet van Boxel
- 11 Ria Broeken
- 15 Annie van Zwol-van Deursen
- 20 Marijke Broeken
- 29 Marianne Oome



Wilt u ook vermeld worden in de INFO, geef dit dan even door want we hebben helaas niet alle datums van al onze trouwe bezoekers!

Familieberichten

Onze Zieken:

Carla van Dongen, Gasthuisstraat16, 5104 HR, Dongen.

Wilt u een bezoekje brengen vooraf even afspreken.

En een kaartje sturen doet hen opbeuren.



Kopij voor de volgende INFO:

Deze kunt u insturen of deponeren in de bus op het Schipperscentrum tot begin Juli 2018 bij Annie van Keulen-ajkeulen@ziggo.nl of Jos van Dongen en Cor van der Veeke.