

Pasen
2021

Info
91



SCHIPPERSCENTRUM
“HET ZUIDEN”
RAAMSDONKSVEER



Pasen

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.

Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.

Veertigdagentijd tijdens corona epidemie 2021

In deze maand is er een gebedsestafette in heel Europa, de Nederlandse katholieke kerk sluit hier 12 en 13 maart bij aan. De estafette met gebed voor de slachtoffers van de coronapandemie startte op Aswoensdag 17 februari in Albanië en wordt op 1 april in Hongarije afgesloten. De Kerk wil nabij zijn bij al degenen die strijden tegen het coronavirus, zoals de slachtoffers en hun families, de zieken en de werkers in de gezondheidszorg, en vele vrijwilligers die zich inzetten om de nood van de naaste te verlichten. Ook wij lezers van de info die nu veelal thuis zitten en wachten tot er weer versoepelingen van de maatregelen komen, kunnen ons geestelijk verbinden met alle gelovigen Europa wide, die aan deze gebedsestafette deelnemen.

Thuis of in kleine kring kunnen we onderstaande gebedskaart bidden.

***Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden***

*Heer U nodigt ons uit
om bij U te blijven*

*om te waken
om te bidden
zoals eens Uw leerlingen
in de hof van Olijven*

***Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden***

*24 uur mogen we bij U waken en bidden
We voelen Uw aanwezigheid.
in het Heilig Sacrament.
Het geeft ons kracht en troost.*

***Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden***

*In gebed weten we ons verbonden
met alle slachtoffers van de corona- pandemie
om rust en vrede voor hen die gestorven zijn
om troost voor de hen die in verdriet achterblijven.
om kracht voor hen die revalideren.*

***Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden***

*We willen ons in gebed verbonden weten
met hen die gevraagd hebben
om voor hen te bidden*

***Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden***

*We weten ons in gebed verbonden
met alle mensen, die nood hebben
aan Uw steun en kracht,
omdat ze de moed dreigen te verliezen.*

***Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden***

*In gebed weten we ons verbonden
met hen die hun beste krachten geven
in de zorg voor anderen
dat ze vol houden*

***Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden***

Heer het is goed om bij U te zijn.

Amen.

Het palmtakje

Kleine groene takjes, ze horen erbij in de paastijd.

Ze zijn een herinnering aan Jezus van Nazareth, die koning in dienstbaarheid.

Zij zeggen ons: zijn koningschap blijft levend, vernieuwt zich telkens weer, in mensen, in ons.

Zo'n takje in de hand nemen, het een plaats in huis geven, is een teken dat je kiest voor zijn manier van leven, is ons te binnen brengen dat zijn weg van de dienende goedheid ook onze weg dient te zijn.

Deze groene takjes, die de winter overleven, zij huldigen de mens die zijn heil niet zocht in macht en geweld maar zijn kracht vond in dienende goedheid.

Zo kunnen deze takjes, waar ze ook heengaan, opwekken tot een manier van omgang met elkaar, tot vrede en verzoening en liefde wereldwijd.

Zo mag er zegen rusten op deze takjes, op onze huizen, op onze akkers, op ieder van ons, in de het voetspoor van de Koning van de Vrede.



Vastentijd.

Vorige week was het midden in de vastentijd, zondag Halfvasten.

Zondag Leatare, Verheug U, op die dag mochten we vroeger weer even iets meer, Er werd iets lekkers gekookt, voor een dagje werd de vastentijd even vergeten en mochten we de mensen even los.

In Frankrijk was het Mi-Carême met zelfs hier en daar optochten, even was dan carnaval weer terug.

Dit jaar is alles anders het coronascenario van 2020 herhaalt zich, wekenlang thuis zitten alles is dicht, het schipperscentrum heeft de deuren gesloten.

Toch is er uitzicht op perspectief, er gloort licht aan de horizon, In eerste instantie was besloten om met Pasen weer te starten met de zondagse kerkdienst en samen zijn.

Maar gezien de landelijke ontwikkelingen en de stijgende aantallen besmettingen zijn we genooddaakt om hiervan af te zien en gaan we met Pasen niet open.

We moeten nog een aantal weken ons geduld houden.

Zo wordt de veertigdagentijd een echte vastentijd, waarin we ons opsluiten in onze 'binnenkamers' en beleven wat het is om afgezonderd, stil en eenzaam ons leven op weg naar Pasen te overzien.

Met de corona crisis zitten we als mensheid in een isolement en zijn er veel zorgen en verdriet.

In de week voor Pasen mogen we een palmtakje in de hand nemen en ons hart open houden voor de liefde van God.

We mogen dat takje steken op kruis, We worden er aan herinnerd dat de liefde van God verder gaat en groter en dieper is dan zorgen en verdriet.

Door de Corona crisis zijn we allemaal lam geslagen

We kunnen bidden om kracht om hulp, we mogen komen uit ons isolement van zorg en angst.

Bidden kan het verlamme effect van ons wegnemen.

Bidden om de Goede Geest, zodat ons hart gevuld wordt met het licht van de liefde, zodat we met vertrouwen het duister van deze tijd kunnen doorstaan.

Het kan ons in beweging brengen en ons laten zien wat ons nu en hier te doen staat en iets zichtbaar maken van de droom van een betere wereld, waar mensen hart hebben voor elkaar.

Zo was het ook met Jezus toen hij op ging naar Jerusalem in de week voor pasen, -- Hij hield stand en ging door het dal van de dood op naar het paasfeest de opstanding uit de dood-- , Het werd een startpunt van een nieuw begin, Zo zal het ook gaan met deze crisis.

Altijd gloort er hoop en nieuw licht aan de horizon,

Houdt goede moed, blijf gezond en ik wens u allen een gezonde voorbereiding op weg naar Pasen.

Een zalig Pasen en mooie paastijd toegewenst.

Jos van Dongen, gebedsleider.



Even lachen

Twee mannen kijken in een dikke catalogus van een postorderbedrijf.

"Wat mooie vrouwen staan daar in."

"Ja dat zijn echte prachtige vrouwen."

"Willen we zo een vrouw uit die catalogus bestellen?"

"Goed idee, en als het lukt bestel ik er mij ook een."

Drie weken laten zien ze elkaar.

"En is die vrouw die je besteld hebt al aangekomen?"

"Neen nog niet, maar het zal niet lang meer duren, denk ik, want haar kleding is al aangekomen."

Twee zakenmannen zaten even voor een kleine pauze in hun nieuw op te zetten winkel.

De winkel was nog lang niet klaar en er waren alleen nog maar wat rekken. Zegt de één tegen de ander, "Ik wed dat er dadelijk één of andere oma aan komt lopen die haar gezicht tegen de etalage zal houden en zal vragen wat wij verkopen".

Hij heeft het nog niet gezegd, of een nieuwsgierige oude vrouw loopt naar de etalage, kijkt naar binnen en vraagt met een zachte stem...

"Wat verkoopt u hier?" Sarcastisch antwoordt één van de mannen: "Wij verkopen klootzakken."

Zonder één moment van twijfel antwoordt het oudje: "Dan gaan de zaken erg goed, ik zie dat jullie er maar twee meer over hebben



LICHT IN DE TUNNEL

Ja hoor, ze zeiden het weer, premier Rutte en minister de Jonge, in de zoveelste persconferentie: "Er is licht aan het einde van de tunnel". Nee, het gevaar van de pandemie was nog niet geweken, maar, kom op, nog even volhouden want er is licht zichtbaar aan het einde van de tunnel: de vooruitzichten zijn goed en de maatregelen zullen weldra hun vruchten afwerpen.

**

Natuurlijk hebben wij behoefte aan een lichtpuntje in deze tijd van een crisis die ons persoonlijke en ons sociale leven zo ontregelt. Maar dat is trouwens niet alleen zo in deze crisis. Altijd als het moeilijk is, als er 'een donkere tijd' is in ons leven, dan willen wij dat er licht gloort aan de horizon,

**

Toen de vorig jaar overleden Marc de Hond te horen had gekregen dat hij een zeer ernstige vorm van blaaskanker had, besloot hij een dagboek bij te houden over deze fase van zijn leven. Het is na zijn dood gepubliceerd als boek met de titel: "Licht in de tunnel". Inderdaad, niet de gebruikelijk uitdrukking "aan het einde van de tunnel", maar "in" de tunnel! Het is een ontroerend boek geworden vol slecht nieuws en donkere momenten. Maar ook een boek vol humor en optimisme. Dat verklaart de titel van het boek, want Marc de Hond zegt: "Wij wachten niet tot het licht aan het einde van de tunnel, maar we hangen zelf de lampjes op." Een pretparkbezoek met de kinderen, de viering van zijn huwelijk, een etentje met

familie en vrienden aan de vooravond van zijn operatie “om afscheid te nemen van mijn blaas”, het zijn even zoveel momenten waaraan hij en zijn naasten ondanks alles vreugde beleven en “er helder licht is in de tunnel.”

Marc de Hond zegt uitdrukkelijk dat hij ‘niet gelovig’ is. Maar ik, die ‘wél gelovig ben’, ik voel mij zeer door hem bemoedigd. Zeker, ik geloof wél dat er voor ons allemaal licht is aan het **einde** van de tunnel. Dat is wat we met Pasen vieren: dat er een Léven is dat sterker dan de dood, dat er een Licht is dat alle duisternis verdrijft. Maar juist dat geloof spoort mij aan om ook licht te ontsteken in de tunnel. Mijn geloof in het Verrijzenis en Eeuwig Leven geeft mij de kracht om goede moed te houden in het heden, hoe donker dat ook kan zijn, inspireert mij om hier en nu licht te zijn voor elkaar. Dit alles wordt prachtig gesymboliseerd het vieren van de Paaswake: de Paaskaars, symbool van Jezus die verrezen is, wordt een donkere kerk binnengedragen en wij ontsteken onze kleine kaarsjes aan dat licht. Het Licht dat we ontvangen geven we aan elkaar door. Licht in de tunnel!

Ik wens u allen Zalig Pasen.

Ad Blommerde



Gemiste kans

Het Paasfeest is in aantocht en is het tijd voor een nieuwe Info. De corona-perikelen houden de media echter nog steeds in de greep, voor ander nieuws is weinig aandacht en werd er mijn inziens bitter weinig aandacht besteed aan het bezoek van onze Paus aan Irak terwijl dit toch een historische gebeurtenis is. Het getuigt ook van moed van de Paus om een degelijke stap te zetten in een land dat tot voor kort gekenmerkt werd, en nog wordt, door oorlog en terrorisme. Natuurlijk, de beveiliging zal prima zijn geweest maar een aanslag is vaak snel gebeurd. Blijkbaar heeft men daar toch wel respect voor het Hoofd van de Katholieke Kerk. Om de verhoudingen tussen Moslims en Christenen te verbeteren zijn dergelijke bezoeken beslist noodzakelijk en het is te hopen dat onze Europese leiders hierdoor worden aangespoord om op een andere manier de vluchtelingenstroom een halt toe te roepen in plaats vanuit hun isolement in pluche stoelen allerlei nutteloze plannen te smeden die geen hout snijden. Als men de vluchtelingenstroom wil indammen dan zullen de economische, humanitaire- en leefomstandigheden in die landen moeten verbeteren en dat begint met intensieve contacten met de inwoners daar. Wanneer onze Koning een bezoek brengt aan een modern land reist een stoet zakenlieden en handelsagenten mee om orders binnen te slepen en te proberen daaraan zoveel mogelijk geld te verdienen. Bij het bezoek van de Paus aan Irak heb ik weinig of geen zakenlieden gezien die geïnteresseerd waren in

contacten met Irak en ook geen geldschietters om de opbouw van het land mogelijk te maken, dus een soort Marshall-hulp aan te bieden. om op een verstandige manier iets te doen aan de vluchtelingenstroom. We staan nu aan de vooravond van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, intussen misschien al voorbij, maar in de diverse interviews met politieke leiders spreken de meesten wel over het stoppen van de vluchtelingenstroom maar over de manier waarop lopen de meningen sterk uiteen. Ze weten allen dat het geld gaat kosten om de inwoners van die landen waaruit de mensen wegvluchten een nieuwe toekomst te bieden, of dat nu Azië of Afrika betreft en dat doet pijn. Jarenlang hebben de westerse landen goedkoop geprofiteerd van de rijkdom aan grondstoffen van die landen maar iets terugbetalen, oh maar. De Engelsen kennen die 'Ollanders' wel en u kent misschien hun slogan: 'in matters of commerce the fault of the Dutch is giving too little and asking too much'. Vrij vertaald: Bij het doen van zaken geven de Hollanders te weinig en vragen teveel. Dat geldt echter voor alle EG-landen die zich verschuilen achter de rug van de Verenigde Staten in plaats van de Europese Unie met zijn christelijke roots een toekomstgericht gezicht te geven. In de Goede Week die komen gaat gedenken we een Man die ons de juiste weg wees en het met zijn dood moest bekopen. Het lijkt een eenvoudige boodschap met het begrip 'naastenliefde' maar in de praktijk van alle dag is het een zware weg die we daarvoor moeten gaan en geplaveid met goede voornemens die we meestal niet kunnen waarmaken. Onze gemeenschap van Schipperscentrum 'Het Zuiden' bestaat niet meer uit jonge 'hemelbestormers' en doen hun best in het klein. Hoe onze vastenactie HarapanYaja gaat verlopen in coronatijd hoort u nog wel maar doneer straks met een royale hand.

Corvee

Harapan Jaya 2021

In de vastentijd is het een heel oude traditie om iets extra's te doen voor anderen. Pater Eijsermans heeft destijds het project Harapan Jaya uitgekozen voor onze jaarlijkse vastenactie.

In 1981 heeft Zuster Jeanette van Paassen in Indonesië op Noord Sumatra te Prematang Siantar revalidatiecentrum Harapan Jaya gesticht.

Harapan Jaya betekent vertaald "Hoop die overwint". Het revalidatiecentrum begon in 1981 met directe hulp aan gehandicapten heeft zich gaandeweg gespecialiseerd in orthopedische en plastische chirurgie, revalidatie en scholing. En er zijn revalidatie centra bijgekomen op West-Timor Hidup Baru en op het eiland Nias, Caristas Dorkas speciaal voor kinderen.

Al deze centra worden vanuit Nederland ondersteund met geld en middelen. Elk jaar gaan er artsenteams uit Nederland belangeloos naar Sumatra om patiënten te opereren.

Al deze patiënten krijgen op het revalidatiecentrum van Harapan Jaya nazorg. Dit alles is mogelijk door vanuit Nederland steeds Harapan Jaya te blijven steunen.

Ik hoop dat wij door onze jaarlijkse vastenactie de traditie in ere houden en ook dit jaar weer gul kunnen geven om dit prachtige project te steunen. Vanwege de beperking door de coronapandemie komt er niet veel terecht van de collectes op kerkschip Het Zuiden. We gaan als de beperkingen zijn opgeheven, dit zeker nog inhalen, maar u kunt ook al een gift overmaken aan Kath Schipperswerk "Het Zuiden" onder vermelding van Harapan Jaya. (NL17INGB0000296049)

De jarigen

April

7 Jeanne Beijers
18 Toos de Wijs
21 Juul de Wijs

Mei

7 Jan van der Veeken Jr.
30 Bets van der Pluijm

Juni

4 Mien Peters
7 Ria de Wijs †
18 Bart van Strien
20 Netty de Wijs
Job van Strien
Rinus Oome
29 Annie van Zwol



Juni

04 Mien Peters
18 Bart van Strien
20 Netty de Wijs
Job van Strien
Rinus Oome
29 Annie van Zwol



Juli

2 Marlies van der List
3 Tiny van der Veeken
10 Leida van der Zanden
Riet van Boxel
11 Ria Broeken
15 Annie van Zwol-van Deursen
20 Marijke Broeken
29 Marianne Oome

Wilt u ook vermeld worden in de INFO, geef dit dan even door want we hebben helaas niet alle datums van al onze trouwe bezoekers!

Activiteitenkalender



Vanwege de corona pandemie is kerkship "Het Zuiden" tot nader bericht gesloten. Voorlopig zijn er geen kerkdiensten.

April

Zondag	04	Pasen Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	07	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	11	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	14	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	18	Woorden Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	21	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	25	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	28	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Mei

Zondag	02	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	05	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	09	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	12	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	16	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	19	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	23	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	26	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	30	Woord en Communiedienst	10.30 uur

Juni

Woensdag	02	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	06	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	09	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	13	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	16	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	20	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	23	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	27	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	30	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Juli

Zondag	04	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	07	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Zondag	11	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	14	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	18	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	21	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	25	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	28	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Familieberichten

Overleden

Trees Lips, 89 jaar,
overleden, te Made 17 januari 2021.

Clemens van Boxel, 77 jaar,
overleden, te Hendrik Ido Ambacht, 26 Februari 2021.

Als een van onze mensen van het centrum te horen krijgt
dat iemand ernstig ziek is of overleden meld het dan bij:

Coördinator bezoekersdienst
Toos Vermeeren
0162 521782

Helaas zijn er vanwege de coronatijd geen bijzondere
activiteiten. We zullen het met z'n allen toch nog even moeten
volhouden, mocht het kaarten of andere activiteiten
alsnog weer opstarten, dan laten we het een ieder weten.
die daar gewoonlijk aan deelneemt.

Heeft U een gedicht, een verhaal of iets te melden in de info.
Kopij is van harte welkom, bij Annie van Keulen ajkeulen@ziggo.nl
Kopij voor de volgende INFO:
Deze kunt u insturen of deponeren in de bus op
het Schipperscentrum tot begin Juli 2021

Jos van Dongen
Cor van der Veeke
Annie van Keulen