

# Kerstmis 2014 info nr 72.

## Kerstmis anno Nu

Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat  
roep ik tot U, tot Gij U vinden laat.  
Want ik heb alles wat mijn hart begeert,  
alleen het geloven heb ik afgeleerd.

De woorden van het oude kerstverhaal  
spreken voor ons een onverstaanbare taal.  
Want wie gelooft er nog in een engelenlied  
als hij het duivelse op aarde ziet?

Wie laat er nu nog alles in de steek  
alleen omdat hij naar de hemel keek?  
Wij geven U geen mirre of wierook meer,  
en 't goud kunnen wij zelf gebruiken, Heer.

Wanneer men nu de kinderen vermoordt  
wordt er nog nauwelijks protest gehoord.  
De herders vonden 't Kind en spraken over Hem,  
Wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem.

Wat moet het toch verdrietig voor U zijn  
dat wij zo groot doen - want U werd zo klein.  
Wij zijn kinderen van een harde, koude tijd,  
maar laat ons zien, dat Gij toch onze Vader zijt.

Dat Gij ons zoekt in onze duisternis  
omdat Uw liefde onveranderd is.

Zalig Kerstmis.

## Herfst mijmeringen.

Bij het mijmeren over wat ik in de kerstinfo zou gaan schrijven, golft het geweld in Irak  
en aan de Syrische grenzen via de TV de huiskamer binnen.

Huilende kinderen, ontzette ouders, getraumatiseerde mensen en in de verte inslaande  
mortieren.

Berichten over honderden mensen die gewoon gedood worden omdat ze niet zijn zoals de  
moordenaars.

Dan springt het nieuws over naar het binnenland en komen klagende studenten aan het  
woord en is er een bericht over een staking van de Duitse spoorwegen.

En de veranderingen in de zorg zijn het hoofdthema van deze dagen.

Er zijn weer menselijke resten geborgen op de ongeluksplek van de MH17.  
Onzekerheid op de beurzen, veranderingen in de zorg, bezuinigingen door de regering, angst en twijfel in oorlogsgebieden beheersen veel mensen.  
En wij wonen hier heerlijk en zalig in het welvarendste deel van de wereld en lopen af te geven op vluchtelingen die van huis en haard verdreven een veilig heenkomen zoeken.  
Zelfs een burgemeester komt in de media en meent zijn dorpsgenoten te moeten beschermen tegen een invasie van vluchtelingen in zijn dorp.  
Ik weet nog van de verhalen van mijn ouders dat hier in Dongen, in de eerste wereldoorlog, een hele golf van Antwerpenaren neerstreek en Dongen overspoelde.  
In elke gymzaal, verenigingsgebouw, bij particulieren, in de pastorie, overal werden ze ondergebracht en met liefde en zorg omringd.  
Geen onvertogen woord viel er, er moest geholpen worden.  
Ik moet plotseling denken aan het jongetje wat een keer bij ons kwam eten.  
Toen wij een kruisje maakte voor het eten zij hij spontaan, "ik hoef niet te bidden" en op mijn vraag waarom niet zei hij "want wij hebben alles al".  
Zou het kunnen dat dit symptomatisch is voor de huidige mentaliteit?  
Dit mannetje was al helemaal gericht op zijn eigen ik.  
Daarbuiten was niets voor hem.  
Zo vergaat het velen in onze dagen.  
Naar binnen gericht denken en doen en bang zijn voor alles wat op ons af komt.  
Terwijl we leven in een voortsnellende wereld die elke dag aan verandering onderhevig is, al is het maar het op hol geslagen klimaat waar telkens records gebroken worden.  
Nog een weekje of 6 of 7 en het is weer kerstfeest, het jaar loopt ten einde.  
Feest van de geboorte van Jezus, geboren in een stal.  
Niks geen zekerheid, nog maar amper een dak boven het hoofd en meteen op de vlucht naar Egypte.  
Toch wordt er melding gemaakt van mensen die hem met zorg omringen, herders op de velden. Koningen uit een ver land.  
De hemel raakte de aarde, engelen uit de hemel gaan er zich mee bemoeien en zorgden dat het kind een veilig heenkomen vindt.  
En later als dit kind groot is, komt het ons vertellen hoe wij ons te verhouden hebben tot elkaar en de wereld.  
De man uit Nazareth heeft een nieuw geluid een Nieuwe weg om te gaan.  
Is de boodschap nu wat afgestompt? Is de weg versleten en uitgehold?  
Is de mensheid de weg kwijt? Wordt het geluid overstemd door kanongebulder en mortiergranaten en schreeuwende politici, die ons de stuipen op het lijf jagen?  
Oh ja, die man uit Nazareth, Hij vertelde ook nog dat we mogen vertrouwen op zijn vader in de Hemel.  
En dat als we iets doen voor de geringste onder ons, we het voor Hem doen.  
Als we dit verhaal weer eens nieuw leven inblazen?  
Zou dat nou eens een goed idee zijn? Ik heb er best zin in!  
Hoe moeten we het aanpakken? Facebook of twitteren, de pers erbij halen?  
Ach wat zit ik hier te mijmeren; tijd om mijn artikel in te leveren want Annie zit er op te wachten. Nog twee weken en dan is het al advent, de tijd vliegt.  
Nu weet ik het ineens weer, ik was vanavond in het Paradijs en heb er genoten.

Bedankt mensen voor het afgelopen jaar.

Ik wens u allen, dat u wat vrede, licht warmte en geluk kunt vinden, in u zelf, in de mensen om u heen.

Namens het bestuur van KSW "Het Zuiden" een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Jos van Dongen, gebedsleider.

## **Kerstinfo 2014**

### **Van de bestuurstafel**

Onze samenleving vergrijsd wordt vaak gezegd en ook op ons centrum wordt dat zichtbaar. Tijdens de vergadering van bestuur en activiteitengroep is daar de schijnwerper eens op gericht en men vroeg zich af wat voor invloed dat moet hebben op de samenstelling van de agenda. Al zolang KSCC-KSW 'Het Zuiden' bestaat wordt er op Kerstavond 24 december om 21.00 uur een H. Mis opgedragen. Eerst door resp. aalmoezenier Louis van der Vranden, pater Paschalis van Apeldoorn, aalmoezenier Chris Eijsermans en de laatste jaren door pastor Ad van Kuijck. Al kort na het overlijden van Aalmoezenier Eijsermans gingen er stemmen om de Kerstavonddienst, nu onder leiding van het pastorale team, vroeger te doen plaatsvinden omdat het autorijden in de donkere winteravond door de wat oudere bezoekers minder aantrekkelijk werd bevonden. Sneeuw en gladheid kunnen immers behoorlijk overlast bezorgen. Besloten werd toen de aanvangstijd van de Kerstavonddienst te vervroegen naar 18.00 uur. Enkele jaren is dat goed gegaan met meer dan voldoende bezoekers voor deze Kerstavonddienst. Het pastorale team bracht tijdens deze vergadering echter naar voren dat de ouderen toch liever op 1<sup>ste</sup> Kerstdag om 10.30 uur naar het centrum zouden willen komen. Twee vieringen zo kort op elkaar zouden echter kunnen leiden tot een tweedeling met een redelijk gevulde Kerstavondviering en een matig tot slecht bezochte dienst op 1<sup>ste</sup> Kerstdag. Mede omdat pastor Ad van Kuijck op Kerstavond verhinderd is vanwege andere verplichtingen, wel tijd kan vrijmaken op 1<sup>ste</sup> Kerstdag om voor te gaan en het pastorale team hem niet wil verrassen met een slecht bezochte Kerstviering het pastorale team hem niet wil verrassen met een slecht bezochte Kerstviering op 1<sup>ste</sup> Kerstdag werd voorgesteld bij wijze van proef de Kerstavondviering te laten vervallen. Het zijn echter onze trouwe bezoekers die daar over moeten, kunnen en mogen beslissen en het bestuur besloot dit probleem voor te leggen tijdens een goed bezochte zondags viering. Dat is inmiddels gebeurd en een ruime meerderheid van de aanwezige koos voor het behoud van de Kerstavondviering terwijl pastor Ad van Kuijck zei geen enkele moeite te hebben om in de dienst voor te gaan op 1<sup>ste</sup> Kerstdag met een wat kleinere groep. Waarvan acte.

Onze penningmeester, dhr. Jan Broeken, heeft tijdens deze vergadering naar voren gebracht dat de donatieactie ten bate van ons centrum voorspoedig is verlopen. De opbrengst is nagenoeg gelijk met voorgaande jaren, dit ondanks het toch voortgaande verlies van leden door een overlijden. Het bestuur dankt hiermee hartelijk onze trouwe donateurs voor hun royale bijdragen in het voortbestaan van ons centrum. Nog even werd stilgestaan bij het overlijden van een van onze meest actieve vrijwillige medewerker, dhr. Piërrre Snijders. Meer dan 50 jaar heeft hij zich immers ingezet voor zijn collegae tijdens zijn periode als bestuurslid van de RK. Schippersbond St. Nicolaas

en later voor KSCC-KSW 'Het Zuiden'. Van de Zilveren Speld voor Verdiensten met Oorkonde heeft hij nog enkele jaren plezier kunnen hebben. Namens het bestuur en achterban wordt mw. Mabel Sniijders- van den Rijken en familie veel sterkte toegewenst bij dit grote verlies.

Ons centrum heeft een prachtige ligplaats tussen het groen, een goede aflopmogelijkheid, mooie verlichting en een ruime parkeerplaats achter de dijk. De parkeerplaats ligt echter nogal verscholen tussen de wilgen en wordt blijkbaar in de avonduren wel eens bezocht door verliefde stelletjes gezien het afval dat wel eens wordt achtergelaten

Erger wordt het als een lid van het dievengilde zich daar ophoudt en dat gebeurde onlangs bij de voorbereiding van de mosselavond.

Omdat er teveel mosselen waren om in één keer naar het centrum te dragen besloot onze gastheer het in twee etappes te doen. Hij sloot de auto niet af maar toen hij na een aantal minuten op de parkeerplaats terugkwam reed er juist een scooter weg de bocht om. De 12 kilo mosselen waren weg en, nog erger, ook zijn Tom-Tom was verdwenen. De les is voor ons allen nu duidelijk; doe uw auto altijd op slot, ook al bent maar heel even op weg naar ons centrum.

Rest ons slechts U namens bestuur en activiteitengroep een Zalig Kerstfeest en Nieuwjaar toe te wensen!

Corvee

### **Gin plaots aon taofel**

'Zumme onze vader vraoge  
wettie mee kersemis wil doen?  
Hij kan hier wel blijve eete  
dan is 't messchien wir net as toen,  
lekker mee ons allemolle  
rond den boom en bij den stal.  
Ik weet zeker dè d'n opa  
Mee Kersemis gère koome zal"  
Nee moeder, zee d'r oudste dochter  
zoiets kunde toch niet doen.  
Ik weet wel dèt n'n goeie mens is  
mar hij smèkt bij d'n kalkoen.  
De vrijer van ons Kèrelientje  
die hee komaf, die is van staand.  
Als opa dan z'n soep gao slôrpe  
zitte we gelijk vur schaand.'  
D'n aauwe meens die mocht nie koome,  
soms is de jeugd zo hard as steen.  
D'r wier deftig sjiek getaofeld  
mar.....d'n opa zaat alleen  
Hullie vadder en d'r moeder  
keeke toen mekaar is aon.

Ze dochte allebei 't zelfde:  
"Zo't straks mee ons ok zo gaon?"

#### **AKTIVITEITENKALENDER December**

Zondag	07	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	10	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	14	Woord en communiedienst	10.30 uur
Zondag	14	<b>Eindejaars brunch bij Boelaars (aanmelden op het kerkship verplicht)</b>	<b>13.00 uur</b>
Woensdag	17	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	21	Woord en communiedienst	10.30 uur
<b>Voetbal toernooi december</b>	<b>28</b>	<b>10.00 uur</b>	
<b>Amerhal in Made</b>			
Maandag	22	<b>Bingo</b>	<b>13.30 uur</b>
Woensdag	24	<b>Gezinsviering Kertsavond</b>	<b>18.00 uur</b>
Donderdag	25	<b>Viering eerst Kertsdag</b>	<b>10.30 uur</b>
<b>Januari</b>			
Zondag	04	Woord en communiedienst	10.30 uur
<b>Nieuwjaarsreceptie</b>			
Woensdag	07	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	11	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	14	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	18	Woord en communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	21	<b>Rik concours</b>	09.30 uur
Zondag	25	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	28	Kaarten en koffiedrinken	14.00
<b>Februari</b>			
Zondag	01	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	04	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	08	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	11	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	15	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	18	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	22	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	25	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
<b>Maart</b>			
Zondag	01	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	04	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Zondag	08	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	11	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	15	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	18	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	22	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	25	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	29	Woord en communiedienst	10.30 uu

### **Mededogen.**

De ramp de MH 17, de oorlog in de Oekraïne. De opkomst van de Islamitische Staat, medelanders die de idealen van die 'staat' delen, onze mannen en vrouwen die deze nietsontziende en middeleeuwse ideologie proberen te bestrijden. In Nederland waar het adagium 'ieder voor zich en God voor ons allen', politiek de wind mee heeft. De bezuinigingen en de invoering van de WMO dreigen steeds meer zorgbehoevende ouderen en jongeren te marginaliseren. Veel Nederlanders zullen hun baan in de zorg verliezen en uiteindelijk in de bijstand belanden.

Het feest van Kerst biedt even een andere sfeer. Het kerstverhaal is een verhaal dat we al zo lang kennen, een verhaal dat steeds weer ontroert. Het gaat over twee mensen die van elkaar houden en een kind krijgen. Twee mensen met een kind voor wie geen plaats

is in de stad omdat het er een drukte van belang is, er is een volkstelling. Het joodse volk onderdrukt door Romeinen. De

Romeinen die later de christenen zullen onderdrukken. De Christenen die, eenmaal machtig, van onderdrukten onderdrukkers worden en geen middelen schuwen. Het geloof als excuus om macht en rijkdom te vergaren en te vergroten. Ook toen gingen er mensen staan die, geïnspireerd door het leven van Jezus, kozen voor het spoor van rechtvaardigheid, solidariteit en vrede, die kracht uitstraalden.

De macht van de kerk was in de middeleeuwen gigantisch en iets van die macht kun je nog ervaren als je de Sint Pietersbasiliek bezoekt in Rome. We bezochten in 2002 deze basiliek, in het licht van 150 jaar bisdom Breda, met velen uit de Vijf Heiligen parochie van Drimmelen.

Ik assisteerde er toen bisschop Muskens tijdens de liturgie. Net voor het altaar, boven het graf van Petrus prijkt hoog in de binnenkant van de koepel de tekst in het latijn 'Jij bent Petrus; op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen'. Een tekst die in het verleden vaak werd misbruikt. Zo laat Mattheus Jezus tot Petrus zeggen: 'Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen; wat je op aarde bindt, zal ook in de hemel gebonden zijn; wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn (Mt. 16, 13-20).

Binden in de ruimere betekenis, in de geest van Jezus, wil zeggen mensen bijeenbrengen en ruimte geven, wie of wat ze ook zijn, over alle verschillen heen die ze van elkaar scheiden of tegen elkaar opzetten. Binden is verbondenheid stichten en versterken. Ontbinden is mensen losmaken uit wat hen bezwaard: een verleden dat hen achtervolgt, teleurstellingen die hen verlammen, een isolement waarin ze gevangen zitten, vooroordelen die hun kijk op de ander vervalsen. Een sleutelmacht die niet alleen Petrus maar ons allemaal toekomt (Mt. 18, 15-18). Er was voor Jozef en Maria en hun kind geen

ruimte in de stad. Daar gaat het kerstverhaal over. Over ruimte krijgen. Jezus was te gast bij mensen die geweerd werden uit de samenleving, bij mensen die hun waardigheid waren kwijtgeraakt. Dat is het eigene van Jezus, en al die mensen die zijn ideeën belangrijk vinden. Het besef dat we tot liefde geroepen zijn. Liefde niet als iets zweverigs maar als een houding van mededogen, een houding van meevoelen, binden en ontbinden.

Mededogen als een krachtige houding die ruimte schept, waarin de ander welkom is. Daar stond Jezus voor, kwetsbaar en wel. Moge deze kerst ons helpen hiervan doordrongen te raken, steeds meer,

**zalig kerstfeest.**

Pastor Ad van Kuyck.

-

## UNICEF

Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen te geven waar ze recht op hebben.

Elke dag sterven 18.000 kinderen door oorzaken die we kunnen voorkomen.

De slogan voor 2013 was

**"Elk kind dat sterft is er een teveel".**

U heeft de boodschap goed begrepen. Massaal is er door u gekocht.

De kaarten en aanverwante artikelen hebben weer een mooi bedrag opgebracht.

Iets minder dan in 2012, maar de keus was dan ook beperkt.

Wij begrijpen dat je niet ieder jaar dezelfde kerstkaart wilt sturen.

De dames van het Unicefteam hebben weer een goed resultaat behaald.

In korte tijd kocht u voor bijna € 220,00,

Daarvoor namens Unicef hartelijk bedankt.

We hebben het bedrag overgemaakt naar de afdeling Made.

Waaraan besteed Unicef het geld.

Het wordt voor het grootste deel ingezet voor onderwijs en gezondheidszorg overal op de wereld. In streken van armoede, droogte en oorlogen.

Neem het meisje van 7 jaar in Nepal.

Ze speelt met twee jonge geitjes bij haar huis.

Ze ziet er gezond en verzorgd uit.

Ze heeft nog 4 broertjes en zusjes. De oudste is 12 jaar, de jongste is net 2 jaar geworden.

Haar moeder werkt de hele dag op het land om het gezin te kunnen voeden. De vader van het gezin heeft een ongeluk gekregen en is overleden.

Moeder staat er helemaal alleen voor.

Een, door Unicef, getrainde gezondheidswerker houdt de gezondheid van het gezin in de gaten, en maakt dat de kinderen naar school kunnen.

Vanaf 1 januari is de verkoop van de traditionele producten gestopt. U zult ons niet meer achter in het Centrum vinden, zoals u gewend was.

Wilt u Unicef blijven steunen. Dat kan altijd. Op scholen worden acties gehouden

Er worden sponsorlopen georganiseerd. Unicef zal te vinden zijn op braderieën.

Op [www.unicef.nl](http://www.unicef.nl) kunt u de acties vinden die, door vrijwilligers, wordt georganiseerd.

Ik vond daar leuke ideeën, b.v. zelf kaarten maken. Er is een grote keus.

Ook een heel assortiment kerstkaarten.

Wie al meespeelt met de Nationale Postcode Loterij geeft automatisch aan Unicef.

De Postcode loterij is de grootste goede doelen loterij van Nederland. Unicef deelt mee in de opbrengst en ontvangt jaarlijks een aanzienlijk bedrag, om de kinderen een gezonde en goede toekomst te garanderen.

## **Onze jarigen**

### **December**

06 Adrien de Groot

25 Wim de Wijs

26 Trees Lips

27 Janneke Hoogendoorn

### **Januari**

13 Thieu van der Zanden

14 Marinus Vermeeren

16 Cor van der Veeke

18 Annie van Keulen

19 Wendy Beyers

23 Mia van der Zanden

Jos Baardemans

### **Februari**

13 Charles Cornelissen

Annie Biemans

20 Toos van Deursen

Clemens van Boxel

## **Familieberichten**

### **Onze Zieken:**

Onze bezoekersdienst bezoekt hen regelmatig en eens een kaartje sturen doet hen opbeuren.

Mevr. Ria de Wijs van Bragt,  
Adelstraat 43/a, 4921 BP, Made.

Mevr. Riet van Boxtel,  
Liessenweg 48, 3343 PE, Hendrik Ido Ambacht

Dhr. en Mevr. van der Spek.

Het Hooge Veer 1, Kamer 19, 4941 KH Raamsdonksveer.



## **Bijzondere activiteiten:**

14 Dec. Eindejaars brunch om 13.00 uur  
bij Boelaars (**aanmelden verplicht**)

**op het kerkschip**

21. Dec. 10.00 uur Voetbal Tournooi Amerhal in Made.

22 Dec. 13.30 Bingo

24. Dec. 18.00 uur Gezinsviering Kerstavond.

25 Dec. 10.30 uur Viering eerste Kerstdag.

04 Jan. Nieuwjaarsreceptie

21 Jan. 9.30 uur Rikconcours

-22-