



Kerstmis 2018
Info 84

SCHIPPERSCENTRUM

“HET ZUIDEN”

RAAMSDONKSVEER.

Kerstboodschap

Alhoewel het Hoogfeest van Pasen, de Opstanding van Jezus na zijn Kruisdood, door kerkleiders wordt gezien als de belangrijkste Christelijke feestdag, spreekt het Kerstfeest de gewone gelovigen toch het meest aan, het is een zo'n menselijk gebeuren. Kerstmis heeft veel bekende schrijvers geïnspireerd tot het schrijven van mooie verhalen die, al dan niet rechtstreeks, hierop betrekking hadden.

Het waren vaak tranentrekkers of heel geromantiseerde verhalen rondom de geboorte van Christus. In het Kerstverhaal van het Evangelie zelf komen er engelen aan te pas die aan de herders de Boodschap doorgeven: 'De Heiland is geboren. Ere zij God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil'.

Een mooi verhaal en ten tijde van het Rijke Roomse Leven zullen er weinig katholieken zijn geweest die twijfelden aan het waarheidsgehalte van dit verhaal want zo stond het immers in het Evangelie. De huidige generatie met haar kritische geest denkt daar toch wat anders over en kan zich niet voorstellen dat een dergelijk verhaal met zijn bovennatuurlijke gebeurtenissen in de oorspronkelijke tekst van het Evangelie werd opgeschreven en als waar gebeurd moet worden beschouwd. In een recent verleden was het min of meer verboden jezelf dergelijke vragen te stellen en zeker niet te uiten want het bord 'ongelovig' werd je al gauw opgeplakt en misschien is dat nu nog zo. De passage: 'indien je niet wordt als kinderen zul je het Hemelrijk niet binnen gaan' en met een verwijzing naar de ongelovige apostel Thomas: 'eerst zien en dan geloven', was tijdens de godsdienstles op school in ieder geval voor ons voldoende om je verder maar stil te houden. Eigenlijk is het jammer dat bovennatuurlijke gebeurtenissen in loop der jaren door kerkleiders zó nadrukkelijk naar voren zijn geschoven, dat de werkelijke Boodschap van Christus wat ondergesneewd werd. We moeten toch toegeven dat heel wat kerkleiders, uit welke godsdienstige hoek dan ook, weinig hebben laten zien van een navolging van Christus' oproep tot vrede.

Wie zich wel eens heeft verdiept in onze vaderlandse geschiedenis kan zien, de Tv-serie 'de 80-jarige oorlog' geeft daar nu ook een duidelijk beeld van, hoe scheef het kan lopen ondanks de Christelijke Kerstboodschap 'Vrede op aarde aan mensen van goede wil'. Dat de haat tussen christelijke groeperingen, allen denkend vanuit het grote eigen gelijk, zo uit de hand kon lopen dat men elkaar gewoon aflachtte, is in onze contreien nu haast ondenkbaar. De twee wereldoorlogen echter hebben toch weer heeft laten zien hoe dun onze beschaving eigenlijk is. Hoe de haat van zwakzinnigen uit een cristelijk land tegen het Joodse volk heeft geleid tot gruwelijke excessen, om over de slavenhandel met zijn christelijke slavenhandelaren nog maar niet te spreken. Te vaak hebben kerkleiders in het verleden misbruik gemaakt van de sterke arm van de hen welgevallige staat om hun grote gelijk aan de man te brengen bij andersdenkenden en ergerlijke misdaden door de vingers te zien. Het is dan ook niet vreemd dat heel wat mensen tegenwoordig van mening zijn dat al die godsdiensten, allen uitgaand vanuit het grote eigen gelijk en menen dit te vuur en te zwaard te moeten verkondigen en verdedigen, alleen maar voor ellende hebben gezorgd en weinig vrede hebben gebracht en dus beter aan de kant kunnen worden geschoven. Vergeten wordt echter dat een gezonde menslievende staat niet kan bestaan zonder de toch eenvoudig Boodschap van Christus: 'Vrede op aarde aan de mensen van goede wil' en niet te vergeten: 'Zorg voor de medemens'. Niets bovennatuurlijks.

Corvee

Pauselijke onderscheidingen voor 2 vrijwilligsters van KSCC 'HetZuiden'

Het is alweer zo'n 20 jaar geleden dat wijlen aalmoezenier Chris Eijsermans met een vooruitziende blik begreep dat het gebrek aan priesters de opvolging van zijn functie als aalmoezenier wel eens onmogelijk zou worden terwijl bij een eventueel ziekteverzuim van hem zijn parochianen zonder voorganger zouden komen te zitten voor de zondagse vieringen. Aalmoezenier Eijsermans begreep wel dat zijn full-timebaan niet overgenomen kon worden door slechts één persoon die ook zijn familieverplichtingen niet mocht verwaarlozen zoals bijvoorbeeld voor een welverdiende vakantieperiode. Zijn blik viel in eerste instantie op mw. Ria van Groezen- van Gils die al langer hand- en spandiensten verrichtte, al op het voormalige kerkschip 'D'n Aal' als die afmeerde in Geertruidenberg. Maar ook mw. Toos Vermeeren- van Gils bleek bereid zich beschikbaar te stellen om samen met mw. Ria van Groezen- van Gils een tweejarige opleiding te volgen op de pastorale school in Rijen om als pastoraal medewerkster te mogen werken. Na de afronding van hun studie zijn ze in wisselendebeurten, en sinds juni 2002 samen met Gebedsleider dhr. Jos van Dongen, voorgedaan in de zondagse Woord- en Communiedienst, tot volle tevredenheid van onze schippersgemeenschap waarbij ook het ziekenbezoek in het werkterrein lag naast uitvaartverzorging. Omdat mw. Ria van Groezen- van Gils had medegedeeld dat ze gezien haar leeftijd had besloten om haar werk als pastoraal medewerkster te beëindigen waren zowel Hoofdaalmoezenier van Welzenes en Gebedsleider dhr. Jos van Dongen van mening dat dit niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Omdat ook mw. Toos Vermeeren- van Gils werkzaam was als pastoraal medewerkster werd besloten om ook haar in deze extra aandacht te betrekken. De gedachte hierbij was de reeds genoemde Pauselijke onderscheiding omdat de werkzaamheden vooral op het pastorale vlak lagen. Maar het aanvragen van een dergelijke hoge onderscheiding heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, veel correspondentie ging er in twee jaar aan vooraf naar diverse bisdommen eer het groene licht uit Rome binnenkwam maar Hoofdaalmoezenier van Welzenes kent de kanalen wel. Namens al onze vrienden en vriendinnen feliciteren wij als bestuur van KSCC/KSW 'het Zuiden' beide dames van harte met deze uitzonderlijke onderscheiding.



Uitreiking Pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et Pontifici

Raamsdonksveer, Zondag 18-11-2018: Op plechtige wijze kregen na de H. Mis, in aanwezigheid van hun kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, mw. Ria van Groezen- van Gils en mw. Toos Vermeeren- van Gils de Pauselijke onderscheiding 'Pro ecclesia et Pontifici' opgespeld en de bijbehorende oorkonde overhandigd door

Hoofdaalmoezenier van het RK Schipperspastoraat, pater Bernhard van Welzenes. Een daverend applaus van de aanwezigen was de uiting van waardering voor hun jarenlange inzet als pastoraal medewerksters van KSCC/KSW 'Het Zuiden'.



V.l.n.r.: Jos van Dongen (gebedsleider KSCC 'Het Zuiden'); mevrouw Toos Vermeeren; mevrouw Ria van Groezen en aalmoezenier Bernhard van Welzenes sdb.



Advent en Kerstmis

We staan weer aan de vooravond van de Adventtijd .

Komende zondag gaan we weer het advent kaarsje aansteken.

Er is weer een tijd van verwachting aangebroken. Het kerstkind is op komst
Lang voor onze jaartelling werd door de profeet Jesaja de komst van dit bijzondere kind al aangekondigd.

Jesaja zag het al in zijn visioen.

“Een volk dat dwaalt in duisternis zal een groot licht aanschouwen, want een kind wordt ons geboren.

Een zoon is aan ons gegeven en dit is de naam waarmee hij genoemd wordt;

Wonderbare raadsman, Vader voor altijd, koning van de vrede.

Gods geest zal op hem rusten.

Hij zal een schutting zijn tegen de wind, een schuilplaats tegen de regen.

Hij zal opkomen voor de misdeelden, gerechtigheid is de gordel om zijn heupen, waarachtigheid is als een kleed om zijn schouders.

De wildernis zal een boomgaard worden en alle bomen staan in bloei.

Geen volk trekt zijn wapen nog tegen een ander en niemand oefent zich meer voor de strijd.

En geen mens zal meer onheil stichten en zoals de zeebodem bedekt is met water zal de aarde met vrede bedekt zijn.

Dit is Goddelijke proza van ongekend niveau.

Dit zijn visioenen waar huidige denkers niet aan kunnen tippen,

Een visioen van een nieuwe wereld, waar vrede gewoon is en honger onbekend.



Toch durven miljoenen christenen het aan om elk jaar opnieuw dit visioen nieuw leven in te blazen. Advent tijd is de warming up voor het komende kerstfeest.

We mogen weer stil staan bij wat het betekent om in vrede te leven.

Daarbij hoeven we niet meteen te denken aan vrede ver weg, waar oorlog en geweld is, want dat is er helaas nog steeds genoeg in deze wereld.

Er bestaat ook zoiets als vrede dichtbij, vrede in jezelf, in je hart met je familie met je burens en bekenden. Veel mensen worstelen daarmee.

Conflicten in de familie of op het werk verpesten dikwijls de sfeer in huis.

Advent is een mooie tijd om daar aan te werken.

Want Kerstmis is vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.

Vrede en vrijheid, peace and freedom, frieden und freiheit,

Woorden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ze make het kernbegrip van vrede zichtbaar.

Het een kan niet zonder het ander, dit in het groot en ook in het klein.

Geen goed milieu als de mensheid er niet duurzaam mee omgaat.

Geen vrede op aarde als mensen elkaar de vrijheid niet gunnen.

Geen vrede op de werkvloer als mensen elkaar niet respecteren en verdragen.

Advent een mooie tijd om hier eens over door te denken op weg naar het feest van de vrede.

Ik wens u een goede advent en een fijne kersttijd toe !

Jos van Dongen, gebedsleider.

Ter nagedachtenis aan Annie Kamp.

Geheel onverwacht is Annie Kamp plotseling op 8 november in de leeftijd van 68 jaar overleden.

Annie was vrijwilliger op het schipperscentrum.

Samen met Bertus waren ze sinds enige tijd aan het genieten van hun welverdiende pensioen.

Zij was lid van de bezoekersdienst en lector in de zondagsvieringen.

Als lid van de bezoekersdienst droeg ze haar steentje bij om zieke mensen te bezoeken.

Ze was altijd begaan met het wel en wee van iedereen.

Als lector in de zondagsdienst kon ze enorm genieten als ze een mooie inspirerende tekst mocht uitspreken.

Onze gedachten gaan naar haar familie die achterblijft.

We mogen haar in dankbaarheid herinneren.

Dat zij opgenomen mag zijn in Gods eeuwige Liefde.

Dat zij mag rusten in vrede.

Jos van Dongen
Gebedsleider



Activiteitenkalender



December

Zondag	02	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	05	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur
Zondag	09	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	12	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur
Zaterdag	22	Bingo	13.30 uur
Zondag	16	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	19	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur
Zondag	23	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	25	Kerstviering	10.30 uur
Woensdag	26	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur

Zondag	30	Woord en Communiedienst	10.30 uur
--------	----	-------------------------	-----------

Januari

Woensdag	02	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	06	Woord en Communiedienst tevens Nieuwjaarsborrel	10.30 uur
Woensdag	09	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	13	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	16	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	20	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	23	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	27	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	29	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	30	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

-14-

Februari

Zondag	03	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	06	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	10	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	13	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	17	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	20	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	24	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	27	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Maart

Zondag	03	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	06	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	10	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	13	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	17	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	19	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	20	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	24	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	27	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	31	Woord en Communiedienst	10.30 uur



Unicef wil kinderen.

zoveel mogelijk hulp bieden aan

Suwalesi.

De media

en kranten besteden veel

aandacht aan deze ramp. Er werd een nationale actie gehouden met een opbrengst van miljoenen euro's. Unicef is gestationeerd in Indonesië en was snel ter plaatse. Na de eerste noodhulp verleend te hebben ontfermde Unicef zich voornamelijk over de kinderen die door de ramp hun familie zijn kwijtgeraakt. Kinderen zijn opgevangen en geregistreerd. Unicef helpt daarbij de Indonesische Overheid dat deze alleenstaande kinderen met hun ouders of familie worden herenigd. Ook zijn er safe houses ingericht om kinderen te laten spelen en waar ze hun verhaal kunnen vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Unicef heeft van de landelijke actie 555 haar gedeelte van de opbrengst besteed aan 65 schooltenten en schoolmaterialen. Zo kunnen de kinderen en de leraren naar school. Na de ramp op Lombok heeft Unicef de kinderen geholpen aan onderdak, vaccinaties.

Jemen

Unicef vraagt dit jaar bijzonder aandacht voor de toestand in Jemen. In Jemen woedt al drie jaar een burgeroorlog, onder stammen, uitgevochten met bemoeienis van buitenaf. Een burgeroorlog met vele doden en kinderen die achterblijven zonder ouders, of familieleden die ze zijn kwijtgeraakt. Miljoenen kinderen worden door honger bedreigd als gevolg van de economische crisis en het aanhoudend geweld. De haven van Hodeida is een belangrijke haven voor invoer van goederen. De strijdende partijen hebben de haven geblokkeerd, niet alleen voor de aanvoer van wapens, maar ook voor de humanitaire hulpgoederen. Vrede is de enige manier om de hongersnood af te wenden.

De eerste zorg zijn de kinderen. Unicef probeert via andere ingangen zoveel mogelijk noodpakketten in Jemen te krijgen om de ergste nood te lenigen. Unicef heeft de afgelopen tijd kinderen kunnen vaccineren tegen cholera. Besmettelijke ziekte is de volgende ramp die de bevolking staat te wachten.

Kinderen voor kinderen ook bij Unicef.

Unicef organiseert het "Kinderrechten Debat toernooi".

Leerlingen van de onderbouw van (vmbo, havo, vwo) debatteren gezamenlijk over kinderrechten. Het debat is om kritisch naar eigen standpunten te kijken. Iedere school mag zich aanmelden voor dit debat. De acht winnende teams gaan in debat in Den Haag met leden van de 2^e kamer van de verschillende partijen.

Unicef Rift Valley Marathon in Kenia.

Unicef houdt een hartloop-uitdaging in juni 2019, om geld in te zamelen voor de kinderen in Kenia. Voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, en voorlichting over hygiëne.

Kent u iemand die meeloopt met deze marathon, u kunt hem/haar sponsoren.

Unicef is er onvoorwaardelijk voor ieder kind.

U kunt Unicef ondersteunen met een geldelijke bijdragen. Kaarten en cadeautjes verkopen we niet meer. Wilt u toch kaarten versturen, op de site van Unicef onder

“giftshop” heeft u een rijke keus, niet alleen Kerstkaarten, maar ook voor andere feestelijke dagen in het leven.

Team Unicef wenst u Fijne Feestdagen en een liefdevol 2019

Gesprekstof

Wanneer je de tachtig bent gepasseerd krijg je soms het idee dat je er niet helemaal meer bijhoort. Vooral tijdens feestjes en verjaardagen staan de jongeren de gehele avond onvermoeibaar aan de klaargezette tafeltjes druk in gesprek terwijl de ouderen in een fauteuil zitten omdat staan zo vermoeiend wordt. De fauteuils staan vaak ook zover van elkaar dat onderlinge gesprekken tussen ouderen bijna onmogelijk wordt. Ga je toch eens even aan een tafeltje staan bij de jongeren dan gaat het gesprek zo razend snel dat het je het nauwelijks of niet kunt volgen. Tijd om de gesprekstof te laten bezinken is er niet, laat staan dat je je in het gesprek kunt mengen. Doe je het toch en wil je een onderwerp aansnijden dan kijken ze je aan alsof ze willen zegen: 'Waar heeft die man het over?' Totaal andere interesses blijkbare. De gesprekken gaan dan over voetbal, sport in het algemeen, hun werkzaamheden of hun kinderen maar politieke of religieuze onderwerpen komen nooit op het tapijt. 'Houden zo,' denk ik dan, 'hou de sfeer maar gezellig en gemoedelijk.' Bij de ouderen gaan de gesprekken meestal over allerlei kwalen of ziektes die zij zelf of anderen hebben of hebben gehad met uitleg over de behandelingen daarvan, over familieleden of bekenden die zijn overleden en, onontkoombaar, de problemen met vluchtelingen en de invloed van de politieke Islam op onze samenleving. Vooral het laatste onderwerp kan tot pittige discussies leiden die gaan van tolerantie tot felle afwijzing. Het is ook een onderwerp dat nogal wat discussiepunten kan opleveren omdat het zo'n omvangrijk geheel is. Met de Islam als godsdienst of de moslims op zich heeft bijna niemand problemen maar wel de pogingen van Islamitische staten om politieke en geestelijke invloed uit te oefenen op onze westerse (onder invloed van de wat laat gevormde gemeenschappelijk uitgangspunten) tolerante samenleving. Godsdienst heeft bij de vorming van de moderne westerse samenleving nauwelijks of geen rol gespeeld, wel de gemeenschappelijke wil om menslievendheid en godsdienstvrijheid een kans te geven en dat wil men hier zo houden. Toch tracht men vanuit sommige islamitische kringen de indruk te wekken dat moslims hier als tweederangs burgers worden achtergesteld en onderdrukt en nauwelijks de gelegenheid krijgen een volwaardige plaats in te nemen in de westerse samenleving. Wat immers te denken van een uitspraak van een jonge moslim die tegen een journalist van de krant zegt: 'Wacht maar tot wij het hier te vertellen hebben, dan zal je wel wat anders zien.' Zo'n uitspraak zal wel rechtstreeks overgenomen zijn van een radicale Imam die, zoals veel radicale moslims, het als zijn levenstaak taak ziet om de gehele wereld onder te brengen in een wereldomvattend Islamitisch Kalifaat met alles erop en eraan. We hoeven daar natuurlijk niet bang voor te zijn maar het kan wel leiden tot onrust en botsingen als het teveel gemeengoed wordt onder de moslimachterban. Het zullen dus de moslims en de imams zelf moeten zijn die sturend moeten optreden en deze radicale 'politieke idealen' uitbannen bij hun familieleden en achterban in plaats van ze aan te wakkeren in de moskee. Zolang dit laatste niet gebeurt zal de westerse wereld de politieke Islam blijven zien als bedreigend met in het achterhoofd de gruwelijke toestanden in sommige landen

waar de radicale Islam de scepter zwaait, intensies daartoe heeft gehad of nog heeft.

Corvee



Even lachen

Weest alstublieft voorzichtig na het drinken van alcohol tijdens de feestdagen. Ik zou graag een persoonlijke ervaring met jullie willen delen. Zoals jullie weten, hebben sommigen van ons over de jaren incidenteel wat problemen gehad met de autoriteiten op weg naar huis na een sociaal treffen. Een paar dagen geleden was ik gaan stappen met wat vrienden en heb toen een paar drankjes en een aantal glazen heerlijke witte wijn gedronken. Wetende dat ik misschien wel enigszins over de wettelijke limiet was, heb ik iets gedaan wat ik nog nooit eerder heb gedaan: ik heb een taxi naar huis genomen. Gelukkig maar, want onderweg kwam ik langs een alcoholcontrole, maar op een taxi wordt er geen controle uitgevoerd. Ik kwam veilig thuis, hetgeen een behoorlijke verrassing was: Ik had nog nooit eerder een taxi bestuurd, ik weet niet waar ik die vandaan heb en wat ik er mee moet doen nu hij in mijn garage staat!

Een man komt laat thuis van zijn werk. Als hij vraagt wat ze eten, zegt zijn vrouw: "Awel, GE treft het: Ik heb niks klaargemaakt, want we hebben niks in huis." De man zegt: "Laten we Dan naar een restaurant gaan, Dan gaan we lekker Escargots eten." De vrouw heeft daar weinig zin in en zegt: "Gaat gij Anders maar naar de winkel om escargots te halen, Dan maak ik ze hier wel klaar." De man gaat naar de winkel en koopt escargots: twaalf in een zakje. Hij stopt ze in zijn binnenzak. Onderweg terug naar huis komt hij een Vriend tegen, gaat nog naar een kroegje, komt weer een vriend tegen, blijft in Een ander café nog even hangen... Uiteindelijk komt hij met een flink stuk in zijn kraag om kwart over Twee 's nachts weer thuis. Hij is zo dronken dat hij zijn sleutel niet in Het slot krijgt. De sleutelbos valt op de grond. Hij bukt zich en alle Escargots vallen op de grond. Uit pure ellende belt hij Dan maar aan. Zijn vrouw doet de deur open en vraagt woedend: "Awel, waar bleeft GE, Ik zit hier al uren op u te wachten !! Bukt de man zich en zegt tegen de slakken op de grond: "Allee jongens... vooruit, nog een Klein stukske...!!!"

Een Engelse lord zet een advertentie in de krant voor een echte Engelse butler. Op donderdagavond zit hij in zijn bibliotheek een krantje te lezen, gaat de bel. De lord staat op, loopt naar buiten, over

de oprijlaan. Staat er een dronken vent tegen het hek geleund.

"Wat komt u doen?" vraagt de lord. De dronken vent zegt: "U had toch een advertentie gezet?"

"Inderdaad," zegt de lord, "ik zoek een typisch Engelse butler. Kunt u misschien goed chaufferen?"

"Chaufferen?" zegt de man, "ik ben al tien jaar mijn rijbewijs kwijt, en ik denk niet, dat ik het ooit nog terugkrijg." "Kunt u dan misschien goed kokkerellen?" vraagt de lord.

"Kokkerellen?" zegt de man, "ik kan nog geen ei bakken." "Kunt u dan wellicht goed tuinieren?" vraagt de lord.

"Tuinieren?" vraagt de man, "ik woon op 13 hoog; ik kan nog geen cactus in leven houden."

"Tja," zegt de lord, "wat kom je dan eigenlijk hier doen?"

Zegt de man:

"Ik dacht: ik zal je even vertellen dat je op mij niet hoeft te rekenen



Onze Jarige

December

25 Wim de Wijs

26 Trees Lips

Januari

13 Thieu van der Zanden

14 Marinus Vermeeren

16 Cor van der Veeke

18 Annie van Keulen

19 Wendy Beyers

23 Mia van der Zanden

Jos Baardemans

30 Piet van Dongen

Februari

05 Connie van Halderen

13 Charles Cornelissen

Annie Biemans

20 Toos van Deursen

24 Clemens van Boxel

Maart



- 03 Toos Vermeeren
- 18 Piet Vissers
- 21 Jan Broeken
- 27 Mabel Snijders

Familieberichten

Onze Zieken:

Carla van Dongen, Gasthuisstraat 16,
5104 HR, Dongen.

Wilt U een zieke bezoeken, maak een afspraak
of stuur een kaartje, dat doet opbeuren.

Overleden: Annie Kamp 68 jaar
R,veer 8 november 2018



Bijzondere activiteiten:

- 16 Dec. diner bij Boelaars na de kerkdienst
verplicht opgeven i.v.b. met reservering
- 22 December Bingo 13.30uur
- 25 December Kerstviering 10.30uur
- 6 Januari Nieuwjaarsborrel
- 29 Januari Rikconcours 9.30uur
- 19 Maart Rikconcours 9.30uur

Kan het kwaad niet worden uitgeroeid?
Moet er dan alsmaar oorlog wezen?
Alsmaar onderdrukking en geweld,
waarover wij dagelijks kunnen lezen?

En waarom mislukken alle vredesplannen?
De inspanningen van mensen overal?
Is vrede een té grote prijs voor mensen?
Oh God, of er ooit nog vrede komen zal?

Iedereen wenst vurig naar de vrede,
maar heeft oorlog in zijn eigen huis,
is een vijand voor gezin en vrienden,
verklaart de oorlog met gebalde vuist!

Hoe kan er ooit nog vrede komen,
als ieder mens in oorlog leeft,
in oorlog met de Allerhoogste,
als aan ieders handen Zijn bloed kleeft!

En een ieder roept en schreeuwt nog:
"Weg met Hem" en "Kruisig Hem",
vrede door de Heiland aangeboden
wordt overschreeuwd door onze stem!

En tóch zal er eens vrede komen,
want Hij biedt het ons nog aan,
vrede met de Allerhoogste,
Gods leger zal in vrede gaan!

Zalig Kerstsmis

*Heeft U een gedicht, verhaal of iets te melden in de info.
Het is van harte welkom, bij Annie van Keulen-ajkeulen@ziggo.nl*