

**Zomer
2018**



Info 83



SCHIPPERSCENTRUM

“HET ZUIDEN”

RAAMSDONKSVEER



Zee

Ik wil alleen zijn met de zee
Ik wil alleen zijn met het strand
Ik wil mijn ziel wat laten varen
Niet mijn lijf en mijn verstand

’k wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee _ ik weet het zeker_
dat ze weet wat ik bedoel

´k wil alleen zijn met de golven
´k wil alleen zijn met de lucht
ik wil luist´ren naar mijn adem
ik wil luisteren naar mijn zucht

Ik wil luist`ren naar mijn zwijgen
daarna zal ik verder gaan
en de zee_ik weet het zeker_
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Toon Hermans

De Engel van de verdraagzaamheid.

Vorig jaar heb ik in de zomerinfo geschreven over Anselm Grün en geciteerd over de Engel van de dapperheid uit zijn boek “ Vijftig Engelen voor de ziel.”

Dit jaar lijkt het mij eens een goed idee om te lezen uit de Engel van verdraagzaamheid. Immers, we verdragen al weken deze ongewone zomerse hitte en ondergaan het gelaten, we verdragen het.

Anders is het in de verhoudingen tussen mensen.

Daar is verdraagzaamheid dikwijls een moeilijke kwestie tussen mensen onderling.

Tussen bevolkingsgroepen, met verschillende culturen, etnische en of godsdienstige achtergrond.

Verdraagzaamheid is toch het cement van de samenleving, in vrede samen leven.

Iedereen in vrijheid laten zijn die hij is, ongeacht wat men denkt of gelooft.

Een verdraagzaam mens is bereid om een ander te verdragen als deze anders denkt en doet als hij.

Mensen die niet op dezelfde golflengte zitten en wij toch verdragen is tolerantie.

De tolerante mens, acht iedereen, ongeacht zijn mening, hoog.

Bekrompen mensen zien in ieder andersdenkende een slecht mens.

De tolerante mens heeft respect voor de ander en laat de ander zijn zoals hij is.

Probeer de ander te begrijpen, laat zijn vooroordelen los waarmee we anderen zo dikwijls vastpinnen dat ze niet meer kunnen bewegen.

Tolerantie betekend heel iets anders dan geen standpunt Ze vereist een helder en stevig standpunt van mezelf zodat ik de ander houvast kan geven.

Zonder tolerantie zou onze maatschappij op den duur niet kunnen overleven.

Het gaat niet om overeenstemming met de ander maar om ruimte en je best doen om de ander te begrijpen.

Godsdiensten worden vaak verdacht van onverdraagzaamheid maar in het Christendom bestaat al vanaf het begin de aanzet tot tolerantie, Jezus heeft ons er toe opgeroepen.

Ook in de Islam is gastvrijheid en voorrang voor gasten tot een gebod verheven.

Niemand zal beweren dat het gemakkelijk is want voor we het weten lopen we al met een vooroordeel over iemand anders rond.

We vinden hem/haar onsympathiek. We kijken met onze donkere bril en zien alleen maar onaangename dingen.

We zien in deze onsympathieke persoon, alle mensen die ons ooit in ons leven hebben gekwetst.

We kunnen er niets aan doen dat zo'n vooroordeel in ons opkomt, al voordat we denken is het er al.

Tolerantie wil echter zeggen dat we de ander ondanks onze ervaringen een kans geven, dat we geen oordeel uitspreken.

Het vooroordeel is er. Ik kijk ernaar en erger me er niet over.

Ik neem er afstand van en verbied mezelf om over de ander te oordelen.

Zo komt er de ruimte die nodig is om te laten zien wie de ander in werkelijkheid is.

De Engel.....helpt ons daarbij.

Onze ziel zit vol vooroordelen en gevoelens van wrok, bekrompenheid en veroordeling. Daarom hebben we de engel van verdraagzaamheid nodig die onze ziel bevrijdt van de vertroebelingen van ons levensverhaal.

Ik wens je toe dat de engel van verdraagzaamheid je steeds te hulp komt als er een negatief beeld van je medemens in je opkomt.

De Engel wil je op de onaantastbare waardigheid van elke mens wijzen.

Hij beweegt je er toe om over elk mens de zon van jouw welwillendheid te laten schijnen.

De regen van jouw liefde mag op elk mens neerdalen, zodat Gods liefde bij elk mens tot bloei kan komen.

Hoe mooi kan het zijn als we deze woorden van Anselm Grün ons ter harte mogen nemen in onze ontmoetingen met ander mensen.

Gloeiende hitte wordt dan te verdragen, we komende de dag beter door, ontwikkelen een goed gevoel bij onszelf en stralen dit weer uit naar anderen.

De Engel van verdraagzaamheid is op bezoek geweest, vooroordelen verdampen in de hitte van de zomer en er komt positieve energie die we nodig hebben om het leven en samen leven draagbaar te maken voor alle mensen.

Ik wens u allen een goede Engelbewaarder, veel verdraagzaamheid en een koele zomer toe.

Jos van Dongen, Gebedsleider

Geloven

Soms overdenk ik in mijn bed, wat het leven eigenlijk is, over geluk, pijn en verdriet en alles wat ik mis.

Maar je ervaring maakt je sterk, en de toekomst wordt bepaald, door wat je vandaag beleeft, en uit je leven haalt.

Denk goed na over wat je wilt, en bepaal je nieuwe doelen, als je verleden kunt vergeten, dan kun je echt weer voelen.

Wees oprecht en eerlijk voor jezelf, en in het algemeen, verplaats je in je gevoelens van mensen om je heen.

Leer je grenzen te bewaken, en durf anders te zijn, je aan principes houden, geen water bij de wijn.

Je werkelijke kracht, om gelukkig te kunnen leven, is niet bang of boos te blijven, maar berusten of vergeven.

Leer als je geluk wil vinden, al heb je nog zo`n pijn, alsof je nooit gekwetst bent, weer verliefd te kunnen zijn.

Al heb je nu veel zorgen, hou de toekomst in je hoofd, en zie dat alles mogelijk is, als je er maar in gelooft.

UNIEK

Iedereen moet mooi zijn,

dat maakt me wel eens ziek.

Van ieder mens is er maar een,

daardoor ben ik uniek.

Ik ben gewoon ook wie ik ben,

het valt niet altijd mee.

Maar als ik sterf dan kan ik zeggen:
ik deed het op mijn manier
Ik heb een grote mond, mijn hart is klein
ik voel jouw woorden prikken,
ze doen me pijn.
Maar ik geef niet op,
ik vecht mijn eigen weg.
Schoonheid, schoonheid, wat stelt het dan nog voor,
als je je van binnen lelijk en verrot voelt, door en door.
Noem mij maar lelijk, dom of klein,
zo ben ik geboren en zo wil ik ook zijn.
Ik ben wie ik ben,
daar kom ik eerlijk voor uit.
Ik ben een mens,
ik ben geen freak,
ik leef wat ik adem, dus ben ik uniek.

Gesprekstof

Wanneer je de tachtig bent gepasseerd krijg je soms het idee dat je er niet helemaal meer bij hoort. Vooral tijdens feestjes en verjaardagen staan de jongeren de gehele avond onvermoeibaar aan de klaargezette tafeltjes druk in gesprek terwijl de ouderen in een fauteuil zitten omdat staan zo vermoeiend wordt. De fauteuils staan vaak ook zo ver van elkaar dat onderlinge gesprekken tussen ouderen bijna onmogelijk wordt. Ga je toch eens even aan een tafeltje staan bij de jongeren dan gaat het gesprek zo razend snel dat het je het nauwelijks of niet kunt volgen. Tijd om de gesprekstof te laten bezinken is er niet, laat staan dat je je in het gesprek kunt mengen. Doe je het toch en wil je een onderwerp aansnijden dan kijken ze je aan alsof ze willen zegen: 'Waar heeft die man het over?' Totaal andere interesses blijikbaar. De gesprekken gaan dan over voetbal, sport in het algemeen, hun werkzaamheden of hun kinderen maar politieke of religieuze onderwerpen komen nooit op het tapijt. 'Houden zo,' denk ik dan, 'hou de sfeer maar gezellig en gemoedelijk.' Bij de ouderen gaan de gesprekken meestal over allerlei kwalen of ziektes die zij zelf of anderen hebben of hebben gehad met uitleg over de behandelingen daarvan, over familieleden of bekenden die zijn overleden en, onontkoombaar, de problemen met vluchtelingen en de invloed van de politieke Islam op onze samenleving. Vooral het laatste onderwerp kan tot pittige discussies leiden die gaan van tolerantie tot felle afwijzing. Het is ook een onderwerp dat nogal wat discussiepunten kan opleveren omdat het zo'n omvangrijk geheel is. Met de Islam als godsdienst of de moslims op zich heeft bijna niemand problemen maar wel de pogingen van Islamitische staten om politieke en geestelijke invloed uit te oefenen op onze westerse (onder invloed van de wat laat gevormde gemeenschappelijk uitgangspunten) tolerante samenleving. Godsdienst heeft bij de vorming van de moderne westerse samenleving nauwelijks of geen rol gespeeld, wel de gemeenschappelijke wil om menslievendheid en godsdienstvrijheid een kans te geven en dat wil men hier zo houden. Toch tracht men vanuit sommige islamitische kringen de indruk te wekken dat moslims hier als tweederangs burgers worden achtergesteld en onderdrukt en nauwelijks de gelegenheid krijgen een volwaardige plaats in te nemen in de westerse samenleving. Wat immers te denken van een uitspraak van een jonge moslim die tegen een journalist van de krant zegt: 'Wacht maar tot wij het hier te vertellen hebben, dan zal je wel wat anders zien.' Zo'n

uitspraak zal wel rechtstreeks overgenomen zijn van een radicale Imam die, zoals veel radicale moslims, het als zijn levenstaak taak ziet om de gehele wereld onder te brengen in een wereldomvattend Islamitisch Kalifaat met alles erop en eraan. We hoeven daar natuurlijk niet bang voor te zijn maar het kan wel leiden tot onrust en botsingen als het teveel gemeengoed wordt onder de moslimachterban. Het zullen dus de moslims en de imams zelf moeten zijn die sturend moeten optreden en deze radicale 'politieke idealen' uitbannen bij hun familieleden en achterban in plaats van ze aan te wakkeren in de moskee. Zolang dit laatste niet gebeurt zal de westerse wereld de politieke Islam blijven zien als bedreigend met in het achterhoofd de gruwelijke toestanden in sommige landen waar de radicale Islam de scepter zwaait, intenties daartoe heeft gehad of nog heeft.

Corvee

Warmteverlies

Over de zomer zullen we het maar niet hebben, daarover is al genoeg gesproken, maar het valt niet mee om op mijn warme zolderkamer een stukje voor de Info in elkaar te zetten. Waar ik me wel over verwonder is de snelheid waarmee de overheid denkt zo tussen 2018 en 2030 alle huizen aardgasvrij te hebben met voldoende isolatie om de warmte binnen te houden. Nu hoeven de meesten van onze generatie zich eigenlijk daarover het hoofd niet te breken, de tijd van leven is daarvoor waarschijnlijk te kort. Regeren is vooruit zien maar toch is het nog maar goed 50 jaar geleden dat de Nederlandse regeringsleiders triomfantelijk aankondigden dat we een gasveld onder onze voeten hadden waarvan we enkele eeuwen konden profiteren. Opeens kon de goldrush beginnen, speciale kooktoestellen op gratis verstrekt en oliekachels moesten verplicht oliereservoirs en werden de mensen aangespoord een aantrekkelijke lage gasprijs. Mijn vader, die geconfronteerd na zijn stap naar de wal zei toen iedereen is aangesloten op het aardgasnet, dan Gelijk heeft hij gekregen, ook al heeft hij nog lang het huis verwarmd met een oliekachel tot het niet meer mocht. Regeren is vooruitzien, had men het aardgas maar bewaard voor inlands gebruik dan had het probleem van nu zich nog lang niet voorgedaan. Maar nee, exporteren die hap voor een schappelijk prijsje naar onze buurlanden en dat voor jaren, tot nu toe. Met dat geld konden leuke dingen gedaan worden voor de mensen waar vooral linkse politici erg warm voor liepen. Maar opeens gingen in Groningen de huizen verzakken en was het gedaan met de pret. Het aardgas is op en rekenmeesters hebben becijferd dat niemand zich ongerust hoeft te maken want voor euro 20.000,- tot 40.000,- kun je je huis optimaal isoleren en elektrisch verwarmen met zonnepanelen, ook om het milieu te sparen. 'Het brengt meer op dan je geld op de bank zetten,' oreerde een andere slimme geest. 'Geld op de bank,' vraag je je dan af, 'de meeste mensen zijn blij dat ze naast de kosten van het huishouden de huur of de hypotheek van hun huis kunnen afbetalen.' Er waren ook mensen die de noodzaak van isoleren dachten te begrijpen en hun spouwmuren lieten vullen met schuim of een soort plastic bolletjes, Resultaat: klimaatproblemen binnenshuis, vochtige binnenmuren met schimmelvorming en astmatische aandoeningen. 'Zet de ramen open en laat het huis goed luchten,' was opeens het advies. Gek eigenlijk, isoleren om de warmte binnen te houden om daarna de ramen wagenwijd open te zetten voor frisse lucht. Daar tussendoor lopen allerlei felle milieuactivisten die daarvoor van overal vandaan 'simpele' oplossingen aandragen die vaak veel geld kosten en waarvan de financiële dekking niet wordt aangegeven. Gewone huisjes, met minder ruimte om te verwarmen, worden niet meer gebouwd. De grondprijs is daarvoor te duur en moeten er minstens drie etages zijn. Nee, ik zie het aan en denk er het mijne van. Ze zoeken 't maar uit, het zal mijn tijd wel duren.



het nieuwe gas werden de huizen uit, evenals de om de stap te nemen met er al snel mee werd al: 'Wacht maar tot zullen we gaan betalen.'

Corvee

Activiteitenkalender



Augustus

Woensdag	01	Kaarten en koffie drinken	14.00 uur
Zondag	05	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	08	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	12	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	15	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	19	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	22	Meersel Dreef	
Zondag	26	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	29	Kaarten en koffie drinken	14.00 uur

September

Zondag	02	H, Mis	10.30 uur
Woensdag	01	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	09	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	15	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	16	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	22	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	23	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	29	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	30	Woord en communiedienst	10.30 uur

Oktober

Zondag	07	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	03	Kaarten en Koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	14	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	10	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	21	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	17	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	28	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	24	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	31	Woord en communiedienst	10.30 uur

November

Zondag	04	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	06	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	07	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Zondag	11	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	14	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	18	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	21	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	25	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	26	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

December

Zondag 16 Eindejaars brunch 13 uur

EEN HEEL GEWONE DAG

Een heel gewone dag,
 waarop van alles mag
 Van ditjes en datjes, verhalen bedacht
 van belangrijk tot noodzakelijk geacht.
 Een dag waarop alle bezigheden worden geschat
 of je nu plezier of verdriet hebt gehad
 Met deze dag zul je het moeten stellen
 of je werkt, luiert of veel moet bellen
 Op vakantie bent of het huis moet bewaken
 een gewone dag om een praatje te maken
 Een dag die jouw activiteiten verwacht
 waar de hele dag koffie, thee of een borrel op je wacht
 die heel veel vraagt van je energie en je kracht
 van het ochtendgloren tot mogelijk diep in de nacht
 Wat ik je wel vragen mag
 doe ook gewone dingen deze dag
 Je hoeft niet met iedereen feest te vieren
 om ook andere mensen te plezieren
 Een blij gezicht, een mooi gebaar
 och, je bedenkt het zelf ook maar
 Deze dag is voor jou pas echt fijn
 als er aan het eind twee of meer blijde mensen zijn.



EEN STAMBOOM MAKEN

Even lachen

Drie mannen praten samen over snelheid. Zegt de eerste: "Volgens mij is de bliksem het snelste op de wereld. Want je ziet hem al voordat je de donder hoort." "Welnee," zegt de tweede, "het licht is sneller. Want als je de schakelaar indrukt brandt het licht direct." Zegt de derde: "Volgens mij is de diarree is het snelste. Want tijdens een wandeling in het bos

voelde ik een rommeling in de buik. Ik rende als de bliksem naar huis. Ik deed het licht aan in het toilet en moest vaststellen dat ik reeds in mijn broek gescheten had!"

Jansen kan niet slapen, omdat ze bij de burens een feestje hebben. Urenlang staat hij tevergeefs op de muur te bonken De volgende middag komt hij de buurman tegen. Zeg, heb je me vannacht niet op de muur horen bonken? Ja, maar dat geeft niet hoor. We hadden toch een feestje

Een heel chique madam arriveert in haar chique BMW coupé bij de dokter, nadat ze gestoken was door een wesp.

Vraagt de dokter: 'Waar bent u gestoken mevrouw?'

Zegt zij verlegen: 'Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo.'

'Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen', reageert de dokter verbaasd.

'Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood.'

'Luister,' zegt de dokter, 'ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent.'

'Ok dan,' zegt de vrouw opgelucht... in den Aldi'.

Een vrouw komt bij haar huisdokter, lelijk toegetakeld, met gebroken tanden, de nek vol bloed en haar aangezicht vol blauwe plekken. Vraagt de dokter: "Maar Elsa toch, wie heeft U dat aangedaan?" Antwoordt het vrouwtje: "Het komt van mijn echtgenoot!" "Hoezo?", antwoordt de

dokter, "ik dacht dat Uw man de hele week op zakenreis naar het buitenland was..."

Antwoordt de teergeliefde echtgenote: "Ja, dokter..., dat dacht ik ook!"

Onze Jarigen

Augustus

4	Tom van Stokkom
5	Joke van Stokkom
10	Corry van der Rijken
11	Jos van Dongen
17	Anton Baardemans
18	Wim van der Rijken
24	Carla van Dongen

September

3	Sjef Willems
8	Nellie van Strien
14	An Caron
16	Ria van Groezen
28	Jeanne van Gils

Oktober

22	Wim van der Zanden
27	Joke van Dongen

November

4	Sylvia Baardemans
19	Nol van Zwol

December

6 Adrien de Groot
25 Wim de Wijs
26 Trees Lips

Wilt u ook vermeld worden in de INFO, geef dit dan even door want we hebben helaas niet alle datums van al onze trouwe bezoekers!



Familieberichten

Onze Zieken:

Carla van Dongen, Gasthuisstraat 16,
5104 HR, Dongen.

An Caron, Oude hove 180, 4901 CE Oosterhout.

Wilt U een zieke bezoeken, maak een afspraak
of stuur eens een kaartje dat doet opbeuren.

Bijzondere activiteiten:

22 Augustus	naar Meersel-dreef
06 November	Rikconcours
14 November	Vrijwilligers avond
16 December	Kerstbrunch
22 December	Bingo

Kopij voor de volgende INFO:

Deze kunt u insturen of deponeren in de bus op het Schipperscentrum tot begin November 2018