

Zomer 2016



Info

77



"HET ZUIDEN"

SCHIPPERSCENTRUM

RAAMSDONKSVEER

Zomer.

Boven mij een heldere hemel
een heerlijk stralende zon
Genietend van een heerlijk drankje
glijden mijn gedachten naar een verre bron.

Wat is het toch een rijk bezit
de stilte, de zon, de hemel blauw
De waterval kabbelt in het tuintje
de rust komt in mijn ziel, al gauw.

Mijn hond ligt heerlijk aan mijn voeten
geniet ook van de stilte, de rust
Af en toe een knuffel halend
alsof je door het leven wordt gekust.

Als je van zoiets kunt genieten
ben je toch een heel rijk mens
Voor mij mag dit uren duren
dat is op dit moment mijn wens.



Dankbaar ben ik voor deze uren
Dankbaar voor deze mooie dag
Dankbaar dat ik van dit alles
zo intens genieten mag.

HOOP STERFT HET LAATST

'Ik wist niet dat ik zo krachtig zou kunnen zijn'. Ik hoor het vaak van patiënten nadat ze een zware chemokuur hebben doorstaan, van nabestaanden na het overlijden van een geliefd mens, onlangs van een meisje uit de jeugdzorg, net ontsnapt uit een loverboycircuit: 'Ik heb weer toekomst!', riep ze uit. 'Ik weet niet waarvan ik de kracht ontvang om in deze zware situatie overeind te blijven', vertelde een moeder mij, die met haar kinderen al jaren lang ver onder het bestaansminimum moet leven.



Mensen verbaasd over de geestkracht, die in hen leeft. Een kracht die het hart is van verliesverwerking, van verandering, die tijd vraagt zoals bij de eerste leerlingen van Jezus. Met Pasen kunnen de leerlingen eigenlijk niet geloven dat Hij, hun gestorven vriend, nog leeft. Woede, machteloosheid bij de Emmaüsgangers, ongeloof ook bij Thomas 'eerst zien dan geloven', zegt hij. Met Hemelvaart kunnen de leerlingen Jezus loslaten en met Pinksteren kunnen zij, ondanks een dreigende buitenwereld, voor een nieuwe toekomst met Hem kiezen. Gelovige mensen proberen in die traditie te staan. En ondanks dat we weten dat er met de kerk van alles aan de hand is, het blijft mensenwerk, laten velen zich telkens weer opnieuw inspireren door het leven van die man uit Nazareth. Daarbij is geloven niet vrijblijvend. Het gaat om een houding die goed wil doen in een wereld die, als je naar TV kijkt en de kranten openslaat, wordt overspoeld met ellende, geweld en liefdeloosheid.

Jezus staat voor een samenleven waar ieders talent in tel is en waar niemand een ander bestraft of buitensluit, alleen omdat hij of zij anders is. Jezus wil deze wereld anders. Als wij 2000 jaar na zijn dood rondkijken, dan is er veel bereikt. Maar op heel veel plaatsen en op veel momenten lijkt het nog nergens op. Het is maar net de vraag welke kant je wil opkijken? Richten we onze blik op dat wat

goed gaat, beseffend dat er nog veel beter kan, of lopen we mee met al die doemdenkers, negatievellingen en eeuwige betweters?

Een bekend gezegde luidt: verander de wereld, begin bij jezelf. Het zou zo een uitspraak van Jezus kunnen zijn. Las ik dit jaar in een dagboek van een aan kanker overleden jonge vrouw. Zij verplichtte zich om tijdens het ziekteproces van elke dag enkele fijne herinneringen en momenten op te schrijven. Oefende ze zich zo, ondanks alle ellende die haar overkwam, in aandacht en om positief te blijven kijken. Ze haalde daar veel kracht uit. En weet u, dan wordt de wereld veel mooier. Ik wens u die wereld van harte toe,

Pastor Ad van Kuyck.

Even voorstellen.

Beste Lezers en lezeressen, op het schip of aan de wal,
Goed om mij even voor te stellen.

Mijn naam is Bert Grotaers en ben priester van het bisdom Breda, geboren in Maastricht en inmiddels 60 jaar oud.

Drie jaar geleden door ziekte geveld en nu weer rustig aan proberen terug te keren in het pastoraat als assistent priester.

Zo ben ik ook gevraagd om de heilige mis te celebreren op het kerkschip in Raamsdonksveer.

Met graagte heb ik dit aanbod aangenomen en heb inmiddels twee vieringen mogen voorgaan op dit praktisch en knus ingericht kerkschip; vooraan de plaatsen voor eucharistie en gebed en het andere gedeelte om na de kerkdienst of op andere dagen een kopje koffie of anders te nuttigen in een gezellige ontmoeting.

Is dat niet Kerk met hoofdletter, daar waar een of twee in Jezus Naam samen zijn, God te ontmoeten? Ja natuurlijk..., in het samenzijn met elkaar vinden wij God, ontvangen wij kracht en ontmoeten wij de Liefde ...

De vakantie is nu op het hoogtepunt. Voor anderen is het ook goed om thuis te zijn. Doch velen genieten nu die fijne dagen waar niets moet ...?

Film, foto's of fotokaarten maken van prachtige bezienswaardigheden om je naasten, burens en bekenden later te vermaken. let wel op want het lawaai, de stress in onze 24-uurmaatschappij zouden de zalige rust van onze vakantie of time-out kunnen overstemmen!?

Liefde

Vrees niet, want dat gebeurt alleen door jezelf

Blijf kalm te midden van het lawaai en de haast
en gedenk hoe vredig de stilte kan zijn.

Blijf op goede voet met alle mensen,
zonder uzelf te verloochenen.

Spreek de waarheid, rustig en helderen luister naar anderen.

Zelfs al lijken zij dom en onwetend,
ook zij hebben iets te zeggen.

Vermijd luidruchtige en agressieve mensen;
zij zijn een kwelling voor de geest.

Als u zichzelf met anderen vergelijkt,

zoudt u ijdel of verbitterd kunnen worden.
 Er zullen altijd mensen zijn die minder of beter zijn dan u.
 Verheug u op wat u hebt bereikt en nog wilt bereiken.

Blijf belang stellen in uw eigen ontwikkeling,
 maar blijf bescheiden. Dit is uw werkelijke bezit
 bij de steeds wisselende fortuin in de tijd.
 Wees behoedzaam in zaken, want de wereld is vol bedrog.
 Maar laat u hierdoor niet afleiden van de werkelijke waarden.

Velen streven naar hoge idealen
 en overall ontmoet u heldendom om u heen.
 Blijf uzelf, veins vooral geen genegenheid.
 Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde,
 want tegenover alle dorheid en ontgoocheling
 is zij eeuwig als het gras.

Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren,
 doe met gratie afstand van uw jeugd.
 Ontwikkel geestkracht om u te wapenen bij onverwachte tegenslag.
 Maar maakt u zich geen zorgen om hersenschimmen.
 Vrees wordt geboren uit vermoeidheid en uit eenzaamheid.

Betracht een gezonde zelfdiscipline,
 maar wees vriendelijk voor uzelf.
 U bent een kind van het heelal,
 niet minder dan de bomen en de sterren.
 U hebt het recht hier te zijn.

Pastor Bert Grotaers

(De bovenstaande tekst zou gevonden zijn in St. Pauls Cathedral
 in Baltimore en in 1692 gedateerd zijn)

Het jaar van Barmhartigheid

Het jubel jaar is een oud joodse traditie die ook in de Rk kerk voortgezet wordt. In de rooms-katholieke kerk werd het voor het eerst in het jaar 1300 gevierd en doorgaand is het om de 25 jaar.

De laatste keer dat er een heilig jaar is geweest was in het jaar 2000.

Dat Paus Franciscus de kerk verrassen kan, wisten we al en dat deed hij ook door plotsklaps in maart 2015 een extra jubeljaar af te kondigen, Een Heilig Jaar, Het Jaar van Barmhartigheid.

Dit "Jubileum van Barmhartigheid" begon op [8 december](#) 2015, de vijftigste verjaardag van de sluiting van het [Tweede Vaticaans Concilie](#). Het heilig jaar werd jaar formeel ingeluid door het openen van de [Heilige Deur](#) in de Sint-Pieter op [8 december](#), maar onverwacht opende de paus een ruime week eerder, op [29 november](#) de Heilige Deur in de kathedraal van Bangui, in de door oorlog verscheurde Centraal Afrikaanse Republiek en het zal eindigen op zondag [20 november 2016](#), op het feest van [Christus Koning](#).

De paus benadrukt dat Barmhartigheid zich niet beperkt tot ons eigen kring, maar veel meer een universeel werk is waartoe alle christenen worden opgeroepen.

Paus Franciscus schrijft: "In dit Heilig Jaar zullen wij de ervaring kunnen opdoen ons hart te openen voor allen die leven in de meest hopeloze randgebieden van het bestaan die de moderne wereld op dramatische wijze doet ontstaan. ... Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubeljaar nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Het zal een manier zijn om ons geweten wakker te schudden dat vaak ingeslapen is ten overstaan van het drama van de armoede, en om steeds meer door te dringen tot de kern van het Evangelie, waar de armen de bevoorrechten zijn van de goddelijke barmhartigheid. De prediking van Jezus houdt ons deze werken van barmhartigheid voor, opdat wij kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als Zijn leerlingen. Laten wij opnieuw de werken van lichamelijke barmhartigheid ontdekken: te eten geven aan de hongerige, te drinken geven aan de dorstige, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, de gevangenen bezoeken, de doden begraven. En laten wij niet de werken van geestelijke barmhartigheid vergeten: de twijfelende raad geven, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, de bedroefden troosten, beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen, tot God bidden voor de levenden en de doden." Aldus de woorden van de Paus.

Nu dit jaar nog volop bezig is kunnen wij ons afvragen hoe staat het met ons? Kunnen wij de weg van Barmhartigheid vinden? Hebben wij ons een beetje kunnen toeleggen op echt christen zijn? Vragen die alleen wij voor onszelf kunnen beantwoorden. In de lezing van Lucas over de Barmhartige Samaritaan vraagt een man aan Jezus "Wie is mijn naaste"
Het antwoordt is even eenvoudig en verbluffend.
Jezus komt met een keuzemenu. "Wie van deze drie lijkt de naaste te zijn"? De man antwoordde " Die hem barmhartigheid betoond heeft"
En Jezus sprak: "Ga dan en doet gij evenzo".
Het zijn niet alleen onze vrienden en vriendinnen, maar strekt zich uit tot iedereen die hulp behoeft.

Een goede zomertijd toegewenst,
Jos van Dongen, gebedsleider

PWA-KSCC vaarvakantie voor zieken

Op reis met de Prins Willem Alexander 21ste KSCC Vakantiereis 2016



Ook dit jaar van 16 t/m 21 oktober 2016 worden bij de Prins Willem Alexander de trossen losgegooid voor een bijzondere vaarreis.

We starten op zondag 16 oktober.

Het programma ziet er als volgt uit:

Zo 16 okt: inschepen in Vlissingen om 14.00 uur aan de Piet Heinkade (4381 NC).

Ma 17 okt. vertrek Vlissingen om 9.00 uur; aankomst Gent (B) 14.00 uur aan de Rigakaai.

Di 18 okt: vertrek Gent om 7.00 uur; aankomst in Antwerpen (B) om 14.00 uur aan de Scheldekaai; vertrek Scheldekaai 17.00 uur; aankomst Kattendijkdok om 20.00 uur.

Wo 19 okt. vertrek Antwerpen om 8.45 uur; aankomst Dordrecht om 15.00 uur aan het Buitenwalevest (3311 AD).

Do 20 okt. vertrek Dordrecht om 8.00 uur; aankomst **Zaltbommel** om 13.30 uur aan de Veerweg (5301 CH).

Vrij 21 okt. vertrek Zaltbommel om 8.30 uur; aankomst **Nijmegen** om 12.00 uur aan de Waalkade waar we ontschepen.

Wie mag er mee?: iedereen die niet met een normaal gezelschap op vakantie kan. Iemand dus die hulp nodig heeft. Vijftig vrijwilligers aan boord zorgen voor die hulp en maken het voor de gasten tot een onvergetelijke reis.

Wilt u mee, of kent u iemand die graag mee zou willen, neem dan contact op met de aalmoezenier of meldt het bij de bezoekersdienst van het regionaal centrum (Toos Vermeeren 0162521782 of Jos van Dongen 0653910154) of bij de Landelijke Parochie.

De kosten voor deze geheel verzorgde reis bedragen ca. € 700,- per persoon.

U kunt een aanmeldingsformulier opvragen bij het KSCC, Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen of telefonisch +31(0)24 3777575 of stuur een mail aan info@ksc.nl



Even lachen

Koopjesjagers Tom en Mick liepen door een grote winkelstraat in Breda.

Mick keek in één van de etalages en zag een reclamebord dat zijn aandacht trok. Op het reclamebord stond: "pakken €10 per stuk, shirts €4 per stuk, Broeken €6,50 per twee"

Mick zei tegen zijn maatje, "Kijk eens naar die prijs!
We moeten er een heleboel kopen en wanneer we terug gaan naar Antwerpen, valt er een fortuin mee te verdienen.

Als we naar binnen gaan, vooral rustig blijven, oké? Laat mij alles regelen want als ze onze accenten horen, zouden ze denken dat we Belgen zijn en proberen ze om ons te beduvelen. Ik zal mijn beste accent gebruiken." "Oké Mick, ik zal mijn mond dichthouden, jij doet de zaken" zei Tom.

Ze gaan naar binnen en Mick zei met een chique stem: "Hallo mijn goede man. Ik wil graag 50 pakken van €10 per stuk, 100 shirts van €4 per stuk en 50 broeken van €6,50 per twee. Ik zal een truck regelen om ze op te halen, wat zegt u daarvan? "

De eigenaar van de winkel zei rustig: "U komt uit België is het niet?"

"Nou ja", zei een verbaasde Mick. "Hoe hebt u dat geraden?"

De eigenaar antwoordde: "Dit is een stomerij!!!!"

Jantje mag van zen ma naar opa, komt hij daaraan zit, opa met een grote pijp voor de tv? kijk je mee jantje vraagt opa? ja zegt jantje mag ik eerst een glas water? ja hoor zegt opa. even later komt jantje erbij zitten en kijken ze samen tv. opeens giet jantje zen glas water over opa zen pijp. potverdorie zegt opa wat doe je nu? wel zegt jantje mama heeft gezegd als je pijp uit is dat ik een nieuwe fiets krijg.

Jantje bezoekt met zijn vader de dierentuin. Ze blijven staan voor de kooi met roofdieren en pa zegt: dat daar is een jaguar. Zegt Jantje: hoe k

Activiteitenkalender ZOMER



Augustus

Woensdag	03	Kaarten en koffie drinken	14.00 uur
Zondag	07	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	10	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	14	Woord en Communiedienst	10.30 uur

Woensdag	17	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	21	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	24	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	28	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	31	Kaarten en koffie drinken	14.00 uur

September

Zondag	04	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	07	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	11	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	14	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	18	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	21	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zaterdag	24	Vaartocht Werkendam	10.00 uur
Zondag	25	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	28	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Oktober

Zondag	02	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	05	Kaarten en Koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	09	<i>Woord en Communiedienst</i>	<i>10.30 uur</i>
Woensdag	12	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	<i>14.00 uur</i>
Zondag	16	Woord en communiedienst	10.30 uur
Woensdag	19	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	23	H. Mis	10.30 uur
Dinsdag	25	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	26	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zaterdag	29	Mosselavond	18.00 uur
Zondag	30	Woord en Communiedienst	10.30 uur

November

Woensdag	02	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	06	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	09	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Woensdag	09	<i>Vrijwillersavond</i>	
Zondag	13	<i>Woord en communiedienst</i>	<i>10.30 uur</i>
Woensdag	16	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	20	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	23	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	27	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	28	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	30	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

December

Zondag	18	Eindejaars brunch	13 uur
--------	----	-------------------	--------

Herinneringen.

Herinneringen ophalen is een leuke bezigheid maar: 'Leef in het heden, niet in het verleden.' Dat was een ludieke waarschuwing van wijlen aalmoezenier Chris Eijssermans aan mijn adres. Het vreemde is echter dat met het vorderen van mijn leeftijd herinneringen uit mijn jeugd boven komen drijven zodra ik bezig ben met het opruimen van allerlei gedateerde 'documenten'. Zo vond ik nog het prentje van mijn 1^{ste} Communie in 1944 te Geertruidenberg in de al lang gesloopte St. Geertrudiskerk en een enorme prent van mijn Plechtige Communie in 1948 op het St. Petrus schippersinternaat in het mooie herenhuis 'Wolfslaer' te Breda. Het staat me allemaal nog zo goed voor de geest alsof het gisteren is gebeurd. Dat dergelijke gegevens bewaard zijn gebleven is te danken aan mijn moeder die letterlijk alles bewaarde wat ze belangrijk of interessant vond. Je vindt het zonde om dit alles in de prullenbak te gooien omdat je dan het gevoel kunt krijgen dat je al bezig bent afscheid te nemen van het leven. Dat betekent dat alles weer terug in de kast gaat en van opruimen niets terecht komt. Dat opruimen moeten mijn kinderen later zelf maar doen. In tegenstelling met tegenwoordig, waar ouders plakboeken vol hebben met foto's van hun opgroeiende kinderen, ontbreken die in mijn archief, gewoon omdat we thuis in die tijd geen fototoestel aan boord hadden. Er was blijkbaar geen financiële ruimte voor deze 'luxie'. Pas rond 1955 konden we onze eerste kiekjes maken maar helaas achteraf nog veel te weinig. Door toeval kwam ik toch nog in het bezit van oude foto's van mijn internaatstijd. Via 'Schoolbank.nl' kwam ik even geleden in contact met een oud studiegenoot die me een serie foto's toestuurde van onze klas rond de jaren 1948-1952 op het internaat Eikenburg te Eindhoven. Heel leuk natuurlijk en blijkbaar waren mijn studiegenoten wel met elkaar in contact gebleven want hij wist veel te vertellen over de verdere levensloop van de diverse leerlingen. Maar minder leuk werd het toen hij erbij vertelde wie er in die tijd al overleden waren. Ik schrok toen ik hoorde dat al meer dan de helft het tijdige met het eeuwige had verwisseld, een onthutsende mededeling. Meer dan ooit kom je dan tot het besef dat het snel afgelopen kan zijn en je van geluk mag spreken dat je de 80 waarschijnlijk wel zult gaan halen. Maar ook als je nog eens in je eigen fotoalbums gaat kijken zie je pas hoeveel familieleden, vrienden en goede kennissen er zijn overleden waar je vroeger regelmatig mee in contact kwam. Ik kan begrijpen dat echt oude mensen, de 90-plussers, soms klagen dat er niemand meer is van hun eigen leeftijd waarmee ze kunnen praten over 'vroeger'. Juist de wat dementerende ouderen herinneren zich haast alles nog van vroeger en willen er over praten en het is blijkbaar belangrijk naar hun verhalen te luisteren en hun vroegere leven mee te beleven en het niet af te kappen met: 'Ja, ja dat weten we stilaan wel.' Bij het vertellen over hun ervaringen en kattenkwaad fleuren ze vaak op en willen blijkbaar duidelijk maken dat ze niet altijd oud en versleten zijn geweest. Voor de liefhebber zijn er via Internet echter legio mogelijkheden om een stap terug te doen in de tijd want via You Tube kun je de Rijn- en binnenvaart van vroeger laten herleven. In filmpjes zie je de bedrijvigheid in de grote havensteden van vroeger, van sleepschepen getrokken door stoomsleepboten, allerlei varende of ladende en lossende kleinere soorten scheepjes, wel of niet onder zeil. Je kunt ze zien varen in de al lang gedempte grachten en liggend in de nu gedempte Zeeuwse vissershaventjes waar destijds de vrachtscheepjes vlas, stro of bieten laadden, kortom voor elk wat wils. En maar hopen dat je het schip van je opa of vader ergens ziet varen of liggen. Maar als voormalig spitsenschipper kun je niet zelden ook foto's en beschrijvingen

terug vinden van je eigen schip op de site Spitsenvaart. Voor mij is het bij slecht weer een leuke hobby en tijdverdrijf op mijn zolderkamertje. Corvee

Onze Jarigen



Augustus

- 2 Koos Baardemans †
- 4 Tom van Stokkom
- 5 Joke van Stokkom
- 10 Corry van der Rijken
- 11 Jos van Dongen
- 12 Arie van Strien †
- 17 Anton Baardemans
- 18 Wim van der Rijken
- 24 Carla van Dongen
- 27 Trees de Wit

September

- 3 Sjef Willems
- 8 Truus Baardemans †
Nellie van Strien
- 14 An Caron
- 16 Ria van Groezen
- 25 Rook Peters
- 28 Jeanne van Gils
- 30 Wilhelmina de Groot

Oktober

- 22 Wim van der Zanden
- 25 Tonny Hermus - van Gils †

November

- 4 Sylvia Baardemans
- 5 Minus Caron
- 1 Nol van Zwol

December

5	Pierre Snijders †
6	Adrien de Groot
25	Wim de Wijs
26	Trees Lips
27	Janneke Hoogendoorn
29	Kees van Groezen

*Familieberichten*Onze Zieken:

U hoeft hen niet te bezoeken, dat doet onze bezoekersdienst.
maar eens een kaartje sturen doet hen opbeuren.

Mevr. Ria de Wijs van Bragt,
Adelstraat 43/a, 4921 BP, Made.

Dhr. Minus Caron, Kamer 207,
Hooge Veer, Raamsdonksveer.

Overleden: Leo Peters, 87 jaar, 23 Juli 2016 Oosterhout
De Crematiepechtigheid heeft plaats gevonden woensdag 27 juli bij Yarden in
Het Huis van Brabant te Oosterhout.

Bijzondere activiteiten:

24 September	Vaartocht Werkendam
25 Oktober	Rikconcours
29 Oktober	Mosselavond
28 November	Rikconcours
9 November	Vrijwilligers avond
18 December	Eindejaarsfeest

Heeft U een gedicht, verhaal of iets te melden in de info.

Het is van harte welkom, bij Annie van Keulen-ajkeulen@ziggo.nl

Kopij voor de volgende INFO:

Deze kunt u insturen of deponeren in de bus op het
Schippercentrum tot begin November 2016
Cor van der Veeke
Annie van Keulen.

