

Pasen
2017

Info
79



SCHIPPERSCENTRUM

“HET ZUIDEN”

RAAMSDONKSVEER



Paaskleur

De kleur geel is een kleur die prachtig bij Pasen past.
Geel van narcissen en violen.
Vrolijk en blij.
Maar Pasen is ook blauw van een stralende lentehemel.

Is goed voor nieuw leven, van jonge blaadjes aan de bomen.
Pasen is rood en oranje en paars van tulpen,
van echte lente bloemen.
Er zijn zoveel verschillende kleuren.

Er zijn zoveel verschillende mensen,
Mensen waar het Pasen voor werd.
Voor elke mens kwam Jezus, niet alleen voor mij.
dus niet alleen geel of rood.
Pasen is voor alle mensen van elke kleur of ras.

Pasen staat voor kracht,
voor opstanding uit de dood van Jezus.
Pasen is groei en bloei en kleurexplisie in de lente,
door God zo bedacht.

OP WEG NAAR PASEN

Iedere dag voorzien de media ons aan een stroom van informatie. En vaak betreft het nieuws dat ons niet echt vrolijk maakt. In de wereld is nog steeds de spanning voelbaar tussen volken en culturen. In onze regionale bladen lezen we over verkeers- en bedrijfsongevallen, over het tekortschieten van uitkeringen. We horen over vluchtelingen en over mensen die chronisch honger lijden in Irak en Syrië . Kranten en televisie brengen ons beelden en verhalen over mensen die zijn gemarteld en vermoord.

Het lijkt wel allemaal een film, maar het tegendeel is waar. Nog steeds blijken mensen in staat tot verschrikkelijke wreedheden. Duistere machten kunnen mensen blijkbaar in de greep nemen. Machten die mensen in pijn en verdriet dompelen.

Daarbij denk ik aan parochianen die recent een dierbare hebben verloren. Maar ook aan ouders uit het Midden Oosten die zoon of dochter voor altijd zullen moeten missen, zij zullen de komende Paasdagen een lege plaats aan tafel hebben. Ook denk ik aan de langdurig zieken en aan hen die eenzaam zijn, en niet in de laatste plaats denk ik aan de tallozen die slachtoffer zijn van de economische problemen; zij die hun baan kwijtraakten door een terugval van de economie van de afgelopen jaren.
Tegen heel deze achtergrond in willen wij ook dit jaar weer het Paasfeest gaan vieren.

Opnieuw klinkt het getuigenis van nieuw leven door lijden en ondergang heen.

"Wat zoeken jullie de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen!". De gekruisigde Christus is opgewekt en teruggekeerd in de wereld van de levende Vader.

Als De Levende is Hij onder ons werkzaam, iedere dag opnieuw. Dit kostbare maar ook zo kwetsbare hart van ons geloof mag tijdens de Paasdagen weer verkondigd worden. Wij zullen er over spreken, over horen en zingen. We zullen het vieren !!!

Laten wij in deze tijd van voorbereiding op Het Paasfeest alle narigheid loslaten door te geloven;

omdat geloven te maken heeft met 'je hart geven'.

Voor veel gekwetste mensen blijven de vragen - de vragen, maar de overgave in geloof geeft ons hart rust omdat wij gekénd zijn bij God in lijden en dood.

Onze namen staan geschreven in Zijn hand.

Onbegrijpelijk voor hen die niet geloven; En zo waar voor de Christen die in overgave durft te zeggen:

"Ik geloof".

Van harte wens ik u een Zalig Pasen.

Pastor Bert Grotaers



Een Paasgedachte

Ik heb liever een kerk die kwetsbaar is en op straat vuile handen maakt dan een kerk die zich opsluit in een eigen veilig wereldje. Ik wil geen kerk die alleen maar bezig is met zichzelf en uiteindelijk verstrikt raakt in een web van obsessies en procedures'. (Paus Franciscus)

Negatieve reacties op uitspraken van onze Paus zetten je altijd aan tot nadenken omdat ze meestal komen uit de meer behoudende kring van onze Nederlandse Kerkprovincie. Een vooraanstaand priester ging zelfs zover dat hij van mening was dat de Paus zich maar eens moest bekeren tot het ware geloof zoals dat in een rechte lijn al 2000 jaar wordt verkondigd en niet met verwarring scheppende uitspraken moet komen. Nu heeft die zogenaamde 'rechte lijn' nogal wat kronkels vertoont in de loop der jaren maar daar zullen we verder maar niet op in gaan. Het gaat voor veel oudere katholieken, waaronder ook deze jongen, aan het hart dat zoveel gedoopte katholieken zo achteloos staan tegenover hun religieuze roots en het kerkbezoek tot een minimum beperken of helemaal verstek laten gaan. Met het uit financiële noodzaak gedwongen sluiten van kerken door het afnemend kerkbezoek wordt het verloop nog versneld. Kon men in het verleden de gelovigen, levend in een wereld waar kennis nog op een laag pitje stond, nog binnen de kerkmuren krijgen door hel en verdoemenis in het vooruitzicht te

stellen als zij zich niet aan de zondagsplicht hielden, in onze overontwikkelde maatschappij liggen de kaarten anders. De meeste mensen hebben geleerd hun verstand te gebruiken en dan wordt het geloof een vat vol bijkomende vragen. Meestal worden die indringende vragen afwijkend of helemaal niet beantwoord en dan gaat men zeggen: 'Ze kunnen me nog meer vertellen en me proberen wijs te maken, ik geloof ze niet meer' Exit is het gevolg. Als nuchtere katholiek zou ik zeggen, vanuit mijn eigen kleine denkraam, laten we het bovennatuurlijke en onverklaarbare nu eens rusten en ons primair richten op de werkelijke boodschap van Christus; het vormen van een christelijke gemeenschap en de daaruit voortvloeiende zorg voor de medemens. Dat kan binnen een kerk, maar zeker ook daar buiten gestalte krijgen, zoals onze Paus dat blijkbaar ook ziet. Juist dit laatste tekent het verschil tussen de meer modern denkende en de meer orthodoxe geloofsrichting. De laatste richting legt de nadruk op het bovennatuurlijke, het onverklaarbare, het volgen van wetten en voorschriften, het bidden in of buiten de kerk en legt haar achterban de plicht op, op de eerste plaats daarin actief gelovig en gehoorzaam te zijn alvorens zich katholiek te mogen noemen. Namen noemen we niet maar er was een pastoor met de boude verklaring dat de 'zogenaamde' katholieken die zich niet conformeren aan die orthodoxe stroming, niet in de RK Kerk thuishoren maar gerangschikt moeten worden onder de groep 'cathechumenen', doopleerlingen die zich via godsdienstonderwijs voorbereiden op de doop. Deze goede man ziet de toekomst meer in een kleine trouwe groep gelovigen, een soort Gideonsbende, die de uitgestippelde orthodoxe rechte lijn stevig vasthoudt tegen allerlei soorten niet gewenste nieuwigheden in, in de cocon van een veilig eigen wereldje. Gelukkig mag dat, maar deze jongen, als trouwe kerkganger, sluit zich toch liever aan bij een meer moderne RK Kerk die niemand uitsluit maar klaar staat voor alle mensen, ongeacht hun afkomst, geloof of ongeloof, ras of seksuele geaardheid, gescheiden of niet gescheiden.

(Corvee)

Eerste Heilige Communie.

Het is al heel wat jaren geleden dat er een communicant was maar dit jaar gaat Alain Josso zijn eerste Heilige Communie doen met Pasen.

Gedoopt in de kapel van het schipperscentrum in Nijmegen gaat hij nu zijn Eerste Heilige Communie doen in de kapel van het schipperscentrum in Raamsdonksveer.

Zo kan onze landelijke parochie functioneren.

En zoals het hoort wordt een belangrijk feest goed voorbereidt.

In februari zijn we al begonnen met de voorbereiding die doorloopt, tot Pasen.

We werken met het Communieproject " Door de Poort" en gebruiken het werkschrift als een handreiking om voor te bereiden op de Eerste Communie.

Het programma beoogt kinderen op het spoor van Jezus van Nazareth te zetten met als hoogtepunt voor het eerst deelnemen aan de tafel van Jezus, deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie

De communicant hoort dan helemaal bij die honderden miljoenen mensen die zich katholiek noemen.

Papa en mama en opa en oma deden hun eerste Communie, en nu mag jij !

Het werkschrift wordt gaandeweg meer en meer een bewaarobject



ter herinnering aan dit mooie feest wat de communicant mag beleven.

Elk hoofdstuk gaan de kinderen “Door de Poort” binnen in het “Land van God”.

Het “Land van God” verwijst naar het koninkrijk van God waarover Jezus zo dikwijls spreekt.

Dit koninkrijk van God wordt vergeleken met een mosterdzaadje als het eenmaal ontkiemt groeit het uit tot een grote boom. Het wordt vergeleken met zuurdesem dat ‘samensmelt’ met het brooddeeg en het onstuitbaar doet rijzen.

Keer op keer zegt Jezus dat het er op aan komt dit koninkrijk van God te vinden. Al het andere zal geschonken worden. De verhalen uit het leven van Jezus zijn de sleutels om “de poort” door te gaan en het “Land van God” binnen te gaan.

De verhalen over Jezus helpen de luisteraar op weg.

Ze dagen uit om op zoek te gaan naar de bron van ons leven, naar de grond onder onze voeten.

Ze laten iets zien van de diepste mogelijkheden van mensen.

Het is voor mensen mogelijk God te ervaren, lief te hebben, over grenzen van eigenbelang en bekrompenheid heen te komen en ‘zorgeloos’ thuis te zijn op aarde.

In het project komen in de verhalen tijdgenoten van Jezus aan het woord maar ook tijdgenoten van nu, personages die de gemeenschap door de tijd heen symboliseren.

We werken met op kinderniveau navertelde verhalen gebaseerd op een tekst uit het evangelie.

Alle belangrijke thema’s uit het leven komen aan de orde;

De doop, de naamgeving en het belang van een eigen identiteit.

Pesten, bij Jezus wordt niemand wordt uitgesloten, een nieuw begin is altijd mogelijk.

Dankbaar zijn voor de goede gaven van het Leven.

Vergeven, elkaar vergeven en zelf vergeving kunnen krijgen.

Samen delen, als we samen delen is er genoeg voor iedereen op aarde.

We schenken aandacht aan bidden, aan de familie van Jezus, Maria zijn moeder, zijn vrienden, enz.

En tot slot het vasthouden van de herinnering, elke keer weer houden we de herinnering aan Jezus levend met een eenvoudig teken van brood en wijn, zo vieren we telkens het paasfeest in navolging van Jezus die zei” doet dit om mij te gedenken”

Samen denken we terug aan Jezus en horen de verhalen.

Zo geeft Jezus ons nog steeds moed om verder te bouwen aan zijn droom van een “land van God”;

Een leefbare wereld voor u en mij, voor onze kinderen en kleinkinderen.

Zalig Pasen toegewenst.

Jos van Dongen

Gebedsleider.



Even lachen.

Een vrouw is eenzaam en besluit een papegaai te kopen om een beetje gezelschap te hebben en mee te praten. En dus gaat ze naar de dierenwinkel en kiest een mooi exemplaar uit en ook een mooie kooi om hem in te plaatsen.

Maar de papegaai wil niet praten en ze gaat terug naar de winkel en zegt: "Die papegaai die ik hier gisteren kocht praat niet."

De winkelier zegt: "Misschien moet je een laddertje plaatsen in de kooi, want papegaaien houden van een beetje beweging, misschien begint hij dan te praten."

Dus de vrouw schaft een laddertje aan en installeert dit in de kooi. De papegaai lijkt er blij mee te zijn en loopt de ganse dag het laddertje op en af.

Maar nog steeds praat hij niet en dus gaat de vrouw de dag nadien opnieuw naar de winkel om haar beklag te doen. "Die papegaai die ik hier kocht en gisteren een laddertje voor meenam wil nog steeds niet praten." zegt ze.

De winkelier zegt: "Ah zo, misschien moet je een schommeltje kopen om in de kooi te hangen, dat doen papegaaien namelijk graag, een beetje schommelen. Dan zal hij zich wat meer op zijn gemak voelen en beginnen praten."

De vrouw koopt een schommeltje en hangt het in de kooi. De papegaai begint direct te schommelen, maar nog steeds wil het dier niet praten.

Opnieuw gaat de vrouw terug naar de winkel en klaagt: "Die papegaai wil nog steeds niet praten, ook niet met het schommeltje!"

"Ik weet het al," zegt de winkelier, "er ontbreekt nog een spiegeltje in je kooi, papegaaien vinden het fijn om zichzelf te bekijken in een spiegeltje, dat zal hem wel aan de praat brengen."

De vrouw koopt het spiegeltje en vertrekt vol goeie moed naar huis.

De volgende dag echter staat ze weer in de winkel. Ze is boos en doet haar relaas: "Ik kocht hier een papegaai en hij wilde niet praten, ik heb alles gedaan wat je voorstelde, een laddertje, een schommeltje, een spiegeltje,... Alles, maar nu is hij dood!"

"Dood?" vraagt de winkelier verbaasd, "En heeft hij toevallig nog iets gezegd voor hij stierf?"

"Ja," antwoordde de vrouw, "hij zei: 'Verkopen ze daar geen eten in die winkel misschien...?'"

Activiteitenkalender schipperscentrum "het Zuiden"

Maart

Zondag	26	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	29	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur

April

Zondag	02	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	05	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Zondag	09	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	12	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	16	H. Mis Pasen	10.30 uur
		2e Paasdag GEEN woord en Communiedienst	
Woensdag	19	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	23	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	25	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	26	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	30	Woord en Communiedienst	10.30 uur

Mei

Woensdag	03	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	07	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	10	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	14	Woord en Communiedienst	10.30 uur

-12-

Woensdag	17	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	21	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	24	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	28	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	30	Dagtocht " De Teutenroute"	8.30 uur
Woensdag	31	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Juni

Zondag	04	1 ste Pinksterdag H. Mis	10.30 uur
Maandag		2 e Pinksterdag Fietstocht	14.00 uur
Woensdag	07	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	11	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	14	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	18	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	21	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	25	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	28	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

Juli

Zondag	02	H. Mis	10.30 uur
Woensdag	05	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	09	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	12	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	16	H. Mis	10.30 uur

Woensdag	19	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	23	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	26	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	30	Woord en Communiedienst	10.30 uur

Vroeger

De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen.
 Er stond 'n warme kachel, wat had je meer te wensen?
 De was hing er te drogen en de worst hing aan een spijker.
 De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
 We zaten in ons keukentje met negen man te eten
 soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten.
 De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen.
 'n Grote zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere dingen.
 Vader kwam van de markt, ik zie hem nog zweten
 de armen vol met groenten; we hadden weer te eten.
 Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
 Was 't vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.

en NU.....

De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten
 het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.
 De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten.
 Het is ongekende luxe, als ik niet beter zou weten.
 Ze eten in het keukentje, ja wie dat toch verzon
 'n Twee minuten maaltijd, recht uit de magnetron.
 De afwas die gaat in de machine, daar zitten ze niet mee
 en zingen dat hoeft ook al niet, ze draaien een cd.
 Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur
 wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur.
 Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer.
 'n Kostbaarheid in 't leven: gezelligheid en sfeer.

HARAPAN JAHYA

We hebben als Schipperscentrum “Het Zuiden” een oude relatie met de Stichting Harapan Yaja. (Harapan Jaya= Hoop die overwint)
 Pater Eijsermans heeft de hulp aan Harapan Yaja door middel van het vastenactieproject vorm gegeven en al jaren maakt “Het Zuiden” zich in de veertigdagentijd sterk om geld in te zamelen voor Harapan Yaja.
 Zr Jeanette van Paassen FCJM heeft in 1981 het revalidatiecentrum gesticht te Pemantang Siantar in Noord Sumatra.
 En sinds die tijd wordt er hulp aan gehandicapten geboden, ongeacht hun religieuze of politieke achtergrond.
 Niet alleen in Permantang maar ook andere projecten worden ondersteund.

In 1992 werd de Stichting Harapan Jaya Nederland, door de Kapucijnen aan de Korvelseweg in Tilburg opgericht, om hulp te bieden aan het revalidatie centrum op Sumatra

Het zal u niet verbazen dat Pater Eijsemans hier vierkant achter ging staan en zijn hulp heeft toegezegd. De kapucijnen hebben veel betekend voor Harapan Jaya. En wij op onze beurt houden mede door deze traditionele vastenactiehulp de gedachtenis aan Cris Eijsermans in ere door elk jaar ruimhartig onze portemonnee te trekken en financiële hulp te bieden aan deze mensen ver weg, die het hard nodig hebben.



Jaarlijks gaan er doktoren en specialisten en verplegend personeel uit Nederland als vrijwilligers naar toe om ingewikkelde operaties te verrichten en mensen te verlossen van hun fysieke handicap.

Op dit moment worden de volgende projecten ondersteund; Het revalidatiecentrum HarapanJaya in pemantang Santar Noord Sumatra, Revalidiecentrum Hidup Baru in West Timor, Caritas Dorkas OP het eiland Nias en het staaroperatieproject rond het dorp Besikama op Timor.

Zr. Jeanette verteld in het jaarverslag dat er tegenwoordig heel veel patiënten zijn die als gevolg van motorongelukken verwaarloosde botbreuken hebben en invalide worden.

Indonesië maakt op het gebied van de gezondheidszorg stappen in de goede richting, maar de gehandicapte mensen blijven een achterstandsgroep.

Al meer dan 35 jaar zet Harapan Jaya zich in om het lot van deze mensen te verbeteren en Zr Jeanette van Paassen is ondanks haar leeftijd nog vol energie bezig om voor de patiënten in Indonesië de beste zorg te vinden.

Gaan wij komende weken ons beste beentje weer eens voorzetten?

Samen kunnen we iets goeds betekenen voor deze mensen in Indonesië!

Jos van Dongen, gebedsleider.

Onze Jarigen

April

7	Jeanne Beijers
17	Joke van Groesen
18	Toos de Wijs
21	Juul de Wijs

Lenie Fromm-Lips

Mei

7	Jan van der Veeken Jr.
11	Johny Beijers
30	Bets van der Pluijm
	Wil Bertens

Juni

4	Mien Peters
9	Ben van Groesen
11	Riet van Schijndel
17	Nelly Koreman
18	Bart van Strien

Juni

20	Netty de Wijs
	Job van Strien
	Rinus Oome
29	Annie van Zwol

Juli

2	Marlies van der List
3	Tiny van der Veeken
6	An Kamp
10	Leida van der Zanden
	Riet van Boxel
11	Ria Broeken
15	A. van Zwol-van Deursen
20	Marijke Broeken
29	Marianne Oome



Bijzondere activiteiten:

16	April	Pasen
25	April	Rikconcoers
30	Mei	Dagtocht "Teutenroute vertrek vanaf het kerkschip 8.30 uur Paspoort of ID kaart verplicht
04	Juni	1e Pinksterdag
02	Juni	2e Pinksterdag Fietstocht. opstappen bij Boelaars 14.00 uur

Kopij voor de volgende INFO:

Deze kunt u insturen of deponeren in de bus op het Schipperscentrum tot begin Juli 2017

Cor van der Veeke
Annie van Keulen



KATHOLIEK SCHIPPERSWERK (KSW)

<u>Activiteiten:</u>	Piet Visser (voorzitter) 076 - 5719954
Bingoavonden:	Marijke Broeken 0162 - 687649 Jolanda de Veth 0162 - 510886
Busreizen:	Janneke Hoogendoorn 076 - 57119954
Bezoekersdienst:	Toos Vermeeren 0162 - 521782
<u>Pantry:</u>	Theu van der Zanden (dranken) 0162 - 517756

Mia van der Zanden (koffie)
 0162 - 517756
Onderhoud: Jos van Dongen
 0162 - 314569
Koffieservice: Toos de Wijs
 0162 - 685265
Info: Cor van der Veeken
 Annie van Keulen
Pastoraal team: Jos van Dongen, gebedsleider
 Ria van Groezen
 Toos Vermeeren
Liturgische assistentie: Pastor Bert Grotaers (priester)

Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum voor Rijn- en Binnenvaart

Voorzitter: C.J. van der Veeken
 Oude Kerkstraat 55
 4921 XD Made
 0162 - 687930
 Secretariaat: T. Vermeeren
 Vondellaan 13
 4942 DB Raamsdonksveer
 0162 - 521782
 Penningmeester: J.A. Broeken
 Kastanjelaan 111
 4921 CJ Made
 0162 - 687415
 Lid: P. Vissers Jabekeplantsoen 16
 4826 AZ Breda
 076 - 5719954
 Schipperspastoraat: Jos van Dongen
 Gebedsleider Gasthuisstraat 16
 5104 HR Dongen
 0162 - 314569
 Bankrekeningen: (ING) NL17INGB0000296049
 (RABO) NL24RABO 0115617221