

**Zomer  
2017**



# ***Info 80***



*"HET ZUIDEN"*

**SCHIPPERSCENTRUM**

RAAMSDONKSVEER

## Veel Dank!

Als bestuur hebben we al vaker de moeite genomen om onze grote dank over te brengen aan onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters die steeds weer pro Deo gereed staan om voor de achterban van ons centrum de handen uit de mouwen te steken. Toch moeten we helaas met het vorderen der jaren telkens weer afscheid nemen van een van deze keien door overlijden of ziekte. Zopas, op 2 juli, overleed dhr. Minus Caron, eens een van onze steunpilaren.

Natuurlijk, hij was al enkele jaren ernstig ziek, maar iedereen weet nog wel wat Minus in al die jaren voor zijn ziekbed op de schouders nam om het bestuur te ontlasten. Samen met andere leden van de

activiteitengroep organiseerde hij jaar in jaar uit mede de busreizen, kaartmiddagen en rikconcoursen, bingo's en Sinterklaasbingo's en Sinterklaasfeest voor de kinderen en zorgde daarbij voor de noodzakelijke prijzen- en cadeaukast, zorgde dat de jaarlijkse vrijwilligersavond en familieavond met muziek kon plaatsvinden, organiseerde mede de jaarlijkse busreisjes en fietstochten en fungeerde een aantal jaren als penningmeester van ons centrum, vaak bijgestaan door zijn echtgenote An Caron- van den Elshout. Het vrijwilligerswerk zat Minus blijkbaar in het bloed want lezend in zijn overlijdensprentje blijkt dat hij zich al veer eerder als vrijwilliger had ingezet voor o.a het buurthuis Pannenhoeve te Oosterhout, een taak die hij in 1994 beëindigde. Bij zo'n man moet je eigenlijk niet treuren omdat hij is overleden maar blij zijn dat hij heeft geleefd.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.



Voorzitter KSW het Zuiden, Cor van der Veeken

## Luisterend aanwezig zijn ...

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen.

Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken.

Je wilt me misschien weer zien lachen

Je denkt misschien dat je me moet troosten.

Maar wat ik vraag is dit:

Wil je nog eens en nog eens

luisteren naar mijn verhaal

naar wat ik denk en voel.

Je hoeft alleen maar stil te zijn,  
mij aan te kijken mij tijd te geven.

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen,  
maar als het kan,

slechts te aanvaarden zoals het voor mij voelt.

Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken .



## De Engel van de Dapperheid.

Al een hele tijd ben ik gefascineerd door Anselm Grün, een monnik uit Beieren. Hij heeft talrijke boeken op zijn naam staan en een ervan is “Vijftig engelen voor je ziel.’

Vandaag schrijf ik uit de “Engel van de Dapperheid.”

In dapperheid zagen de filosofen oorspronkelijk een geesteshouding, die ieder mens nodig heeft om een authentiek leven te kunnen leiden.

Dapperheid betekent niet alleen onverschrokkenheid en doorzettingsvermogen maar vooral de moed om wat je als juist hebt herkend ook consequent vol te houden.

Een dapper mens staat achter zichzelf ook al staan anderen tegen hem op.

Een dapper mens is geen waaghals maar schat de situatie in en doet dan dapper wat zij als juist heeft ingezien. Dapperheid moet steeds heroverd worden.

In ieder van ons schuilt de neiging om toe te geven aan angst en voorgevaar te vluchten.

De engel van de dapperheid staat ons bij wanneer we de natuurlijke neiging overwinnen en stand houden juist wanneer we op de proef gesteld worden.

Dapper is wie zich niet laat gaan als het noodlot toeslaat.

Zij blijft staande. Zij doorstaat de situatie ook al doet het pijn.

Zij vlucht niet voor de pijn maar gaat er doorheen.

Zij wordt ook niet ongevoelig, ziet het verlies van een geliefd mens of ziet duidelijk dat zijn ziekte uitloopt op de dood.

Maar toch blijft zij staande, zij houdt stand voor wat God van haar vraagt.

In deze dapperheid groeit een mens, wordt wijs en sterk.

Je hoeft jezelf niet altijd te bewijzen, maar volhouden als de nood aan de man komt.

Ze worden dapper onder de situatie waarvan ze weten dat God hen er in heeft geplaatst.

Ze vertrouwen er op dat juist wanneer ze het nodig hebben, de engel van de dapperheid hun kracht geeft en bijstaat.

Ik wens iedereen de engel van de dapperheid toe, opdat je werkelijk voor het examen van het leven kunt slagen, zodat je niet vlucht als de tegenwind om je oren blaast, zodat je er niet vandoor gaat als je door het noodlot getroffen wordt.

Aldus een korte samenvatting uit de

“Engel van de dapperheid“

Anselm Grün weet op meesterlijke wijze verbindingen te leggen tussen onze wereld van alledag en het bovennatuurlijke, de Goddelijke wereld.

Engelen zijn de boodschappers van God.

In het oude testament wordt er dikwijls gewag van gemaakt.

Ook in de brieven van Petrus (Petrus1,12) wordt melding gemaakt van de Engelen die het heil van onze zielen willen.

Ze willen dat onze ziel heel en gezond is.

Engelen geven de ziel vleugels zodat ze haar aangeboren rijkdom kan ontplooien

Engelen waken over onze ziel, zodat ze ons kan bezielen

en haar weldadige invloed op ons menselijk bestaan kan verspreiden.

Engelen wijzen ons op de innerlijke schatten die in ons verborgen zijn.

Ze brengen onze ziel in beweging, opdat deze mee beweegt bij alles wat we doen.

Zo kunnen we mee bewegen met de zielen van de mensen om ons heen en kan er een gezamenlijke beweging ontstaan waardoor we ten diepste met de mensen verbonden zijn.

Ik wens u allen een goede Engelbewaarder, een Engelengeduld en een Hemelse zomer toe.

Jos van Dongen, Gebedsleider



Tot 1990

Kerkschip d'n Aal

Daarna Schipperscentrum “Het Zuiden”



## VAKANTIE

Afgelopen weken trokken weer vele duizenden landgenoten erop uit om te genieten van hun vrije dagen. Voor de een ver weg uit eigen land en voor de ander wellicht gezellig thuis. Het is kennelijk goed om even de rompslomp van alledag in te ruilen voor het, toch vaak plezierige en afmattende, avontuur in 'den vreemde'. Vakantie biedt een goede gelegenheid om uit te rusten, zich "te onthaasten". Maar bovenal verschaft de vakantie ons een goede gelegenheid om als gezin elkaar weer alle aandacht en ruimte te geven. Wellicht heeft vader en moeder nu tijd om met de kinderen te spelen. Ongetwijfeld zullen vele gezinnen de afgelopen weken genoten hebben van het bij elkaar zijn. Ondertussen bereidt jong en oud zich weer voor op het werk van alledag en wellicht zullen de vakantie foto's zijn afgedrukt en samen worden bekeken in het gezin.

Maar ..., doen wij dat ook ... ! Of gaat het leven van alle dagen verder zoals het was voor de vakantie? Echt tijd vrijmaken voor elkaar ..., is toch waar onze vakantie foto's ons aan herinneren! Ook Schipperskerk is als het ware een gezin, maar dan op groter formaat, die samenkomt om God te danken voor de fijne tijd samen, maar ook om God te vragen ons te helpen als het moeilijk gaat en te bidden bij ziekte en voor mensen die wij door de dood moeten missen. Hebben wij tijd voor elkaar, dan hoort daar ook bij dat wij tijd hebben voor God. Het scheppingsverhaal vertelt ons over de zondagsrust op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had.

God zegende deze zevende dag en maakte hem heilig

Voor schippers die nog volop varende zijn, zij die verdiend rusten, of zij die het nog niet weten of meegemaakt hebben...

Iedere zondag vieren wij om half elf de H. Mis, of de dienst van Woord-Gebed-Communie, om Hem, de Heer van Hemel en aarde te danken voor ons leven en om elkaar te ontmoeten met een lach en een traan. Van harte welkom!

Pastor Bert Grotaers

## Ouderen niets meer waard ???

Hoezo? Wij zijn een goudmijn  
We hebben zilver in onze haren  
En goud in onze kiezen  
Gas in onze darmen  
En stenen in onze nieren  
Lood in onze schoenen  
En kalk in onze nagels  
Staal in onze heupen  
En soms plastic in onze knieën  
We lijken wel een goudmijn  
Een land met zoveel mineralen  
Zal het jaar 3000 wel halen  
Daarom gaan we fier door het leven  
Nemen we kritiek op als een spons  
Want door bovenstaande rijkdom  
Draait de economie op ons !!!



Tini Treffers

---

Vriendschap is  
Vriendschap is zo heel bijzonder,  
Vriendschap, daar versta ik onder:  
Samen praten, samen luisteren,  
Samen lachen, samen fluisteren,  
Elkaar steunen bij Verdriet  
Met een bos vergeet-mij-niet,  
Opgaan in elkaars geluk,  
Dat is vriendschap uit één stuk.

## Evolutietheorie

*‘Hij is degene die de hemelen en de aarde schiep in zes dagen, en zich daarna op de troon vestigde. Hij weet wat in de aarde gaat en wat uit haar komt, wat uit de regel valt en wat ervan naar de hemel rijst.’ Op de zevende dag rustte Allah niet, hij startte deze dag met de woorden: ‘Jullie heer is Allah, die de hemelen en aarde schiep in zes dagen en zich vestigde op de Troon, waar hij de de wereld leidt.’ (Uit de Koran)*

Deze passages zullen ook veel christenen bekend in de oren klinken want het wijkt nauwelijks af van wat onze Bijbel daarover zegt behalve misschien de passage dat Allah na de zesde dag niet rustte. Omdat de Joodse Bijbel duizenden jaren ouder is dringt de vraag zich toch op of de Koran niet gedeeltelijk ontleend is aan deze Bijbel en de profeet Mohammed misschien in contact is gekomen met het Joodse volk of met het enkele eeuwen eerder ontstane Christendom. Maar het is vreemd dat met de voortschrijdende wetenschap er toch altijd weer mensen zijn die de klok daarin willen terugdraaien. Zopas kon men vernemen dat de overheid in Turkije op scholen de evolutieleer van Darwin als leerstof heeft afgezworen omdat deze theorie onvoldoende bewezen, discutabel en in strijd met de Koran zou zijn. Terug naar het scheppingsverhaal als absolute waarheid. Nu heeft ook de christelijke wereld altijd al moeite gehad, soms nu nog, met de evolutietheorie en lange tijd te vuur en te zwaard bestreden vanuit de vrees dat bij het weghalen van één steen het hele Bijbelse bouwwerk zou kunnen instorten. Die angst lijkt nu ook de kop op te steken in Turkse kringen. Wie echter onbevangen de evolutietheorie benadert zal verwonderd zijn over hetgeen daarover bekend is geworden door de vele archeologische vondsten. De wetenschap neemt aan dat de aarde als een vuurbal is begonnen met ook nu nog een hete vloeibare kern.

Door afkoeling en de vorming van een zuurstofrijke dampkring kon daaruit het leven ontstaan. Uitgestorven dier- en plantensoorten, waarvan de resten zijn teruggevonden in steen- en steenkoolformaties die miljoenen jaren geleden zijn gevormd, tonen aan dat de wereld er in die tijd ook heel anders uitzag als nu en waarbij de mens veel later in beeld kwam. Ook de gedachte dat het aardse leven uniek is en de aarde het middelpunt van het universum vormt waarbij het heelal om de aarde ronddraait, werd lange tijd als waarheid verkondigd. We weten nu beter en intussen gaat men er al van uit dat leven op andere planeten in het uitgestrekte sterrenveld mogelijk zou kunnen zijn. Wetenschappers focussen zich



nu daarop en wie weet welke verrassingen ons nu nog te wachten staan. De slagingskans is praktisch gezien nog klein maar theoretisch sterk. De christelijke wereld geeft wetenschappers echter zoveel mogelijk de vrije hand en verzet zich er niet meer tegen, zij het dat ethische kwesties soms nog gevoelig liggen. De zeer behoudende moslimleiders in Turkije wijzen deze evolutietheorie nu echter weer af. Er zouden teveel heilige huisjes kunnen worden afgebroken. Een ruimere blik in de voortschrijdende wetenschap voor de gewone burger wordt daar dus eerder tegengewerkt dan bevorderd. Scholen en universiteiten met een moderne inslag worden soms gesloten, afgebroken of platgebrand en waarbij studerende vrouwen in het bijzonder hierin worden ontmoedigd. Vrouwen behoren binnenshuis te blijven, het huishouden te runnen, kinderen te baren, geen emancipatie en geen scholing of universitaire opleiding voor hen voor een mooie baan in de samenleving. Dit alles lijkt veel op wat vroeger bij ons ook wel eens gekscherend werd gezegd namelijk dat de werkgevers en de pastoor of dominee afspraken zouden hebben gemaakt waar beide partijen beter van zouden worden. De voorganger moest de parochianen dom en de baas zou ze dan arm houden teneinde een volgzame kudde te behouden. Het lijkt er op dat dit in zeer behoudende islamitische kringen opgeld doet. Domme mensen kun je immers gemakkelijker in het gareel houden en voor je karretje spannen en de belofte van honderd maagden (wat een discriminatie van de vrouw), die op je wachten wanneer je als martelaar voor het geloof sterft, geeft de dood een glorieus vooruitzicht maar de dictator een machtig zwaard in een geloofstrijd. Nu is Turkije nog een seculier en democratisch gevormd land waar de vrijheid van spreken, denken, handelen en wetenschappelijk onderzoek nog wel bestaat, zij het dat het land hierin sterk achteruit holt. Bij veel seculiere Turken bestaat daarom de terechte vrees dat president Erdogan terug wil naar een Islamistische staat met de Koran en Sharia als wettelijke basis en waarbij de doodstraf door onthoofding of ophanging, evenals hand afhakken bij diefstal, weer kan worden ingevoerd. Of die vrees terecht is zal de tijd leren maar de voortekenen zijn niet gunstig want de vrijheid van denken en handelen ligt zwaar onder vuur evenals de democratie. Benieuwd hoe dit afloopt. Corvee .

## Even lachen.



## Pas op voor de hond.

Een man moet van zijn vrouw boodschappen doen.

Met enige tegenzin gaat hij van huis en loopt naar de dorpswinkel.  
Op de deur hangt een bordje met de waarschuwing : "Pas op voor de hond !"  
Binnen ziet hij naast de toonbank een stokoude hond liggen die in diepe slaap is.  
"Is dit de hond waar de mensen voor moeten oppassen ?" vraagt hij aan de winkelier. "Het beest ziet er niet erg gevaarlijk uit, waarom die waarschuwing ?"  
"Omdat de klanten telkens over hem struikelden !"

## Voor de helft van de prijs.

Een echtpaar winkelt in de plaatselijke Super.

Op een bepaald moment neemt de man een bak Duvel en plaatst die in het winkelkarretje.

"Wat denk je dat je doet?" vraagt zijn vrouw.

"'t Is een koopje schat, 22 euro, want den Duvel staat in de reclame", antwoordt hij.

"Zet die bak maar snel terug, we kunnen ons dat echt niet veroorloven", zegt de vrouw.

Dus hij doet dat en ze vervolgen hun weg tussen de rekken.

Een paar gangen verder neemt de vrouw een pot gezichtscrème van 50 euro en zet die in het winkelwagentje.

"Wat denkt ge dat je doet?" vraagt de man.

"Dat is voor de verzorging van mijn gelaat schat. Die crème gaat er voor zorgen dat ge me beeldschoon zult vinden."

Waarop haar man reageert:

"Kom, zet dat maar terug! Dat doet een bak Duvel ook en dat voor de helft van de prijs!"

## Over afvallen.

Ik heb ontdekt waarom ik zo moeilijk vermagerde.

Ik waste me regelmatig met shampoo.

Ik heb toevallig het etiket gelezen : "Geeft meer volume en overvloed".

Ik ben nu overgeschakeld op een afwasmiddel.

De tekst op het etiket is veelbelovend: verwijdert alle vet, zelfs het meest hardnekkige

## Activiteitenkalender





## Augustus

Woensdag	02	<i>Kaarten en koffie drinken</i>	14.00 uur
Zondag	06	<i>H. Mis</i>	10.30 uur
Woensdag	09	<i>Meersel-Dreef</i>	
Woensdag	09	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	13	<i>Woord en Communiedienst</i>	10.30 uur
Woensdag	16	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	20	<i>H. Mis</i>	10.30 uur
Woensdag	23	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	27	<i>Woord en Communiedienst</i>	10.30 uur
Woensdag	30	<i>Kaarten en koffie drinken</i>	14.00 uur

## September

zondag	03	<i>H, Mis</i>	10.30 uur
Dinsdag	05	<i>Dagtocht</i>	
Woensdag	06	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	10	<i>Woord en Communiedienst</i>	10.30 uur
Woensdag	13	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	17	<i>H. Mis</i>	10.30 uur
Woensdag	20	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	24	<i>Woord en communiedienst</i>	10.30 uur
Woensdag	27	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur

## Oktober

Zondag	01	<i>H. Mis</i>	10.30 uur
Woensdag	04	<i>Kaarten en Koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	08	<i>Woord en Communiedienst</i>	10.30 uur
Woensdag	11	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	15	<i>H. Mis</i>	10.30 uur
Woensdag	18	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	22	<i>Woord en communiedienst</i>	10.30 uur
Dinsdag	24	<i>Rikconcours</i>	9.30 uur
Woensdag	25	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	29	<i>Woord en Communiedienst</i>	10.30 uur

## November

Woensdag	01	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	05	<i>H. Mis</i>	10.30 uur
Woensdag	08	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	12	<i>Woord en communiedienst</i>	10.30 uur
Woensdag	15	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Woensdag	15	<i>Vrijwilligersavond</i>	
Zondag	19	<i>H. Mis</i>	10.30 uur
Woensdag	22	<i>Kaarten en koffiedrinken</i>	14.00 uur
Zondag	26	<i>Woord en Communiedienst</i>	10.30 uur

Dinsdag	21	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	29	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

### December

Zondag	17	Eindejaars brunch	13.00 uur
Zondag	24	Kerstavond. H.Mis	17.00uur



## **De trein**

Ik sta op het station, de ochtendlucht is zacht  
te staren in de verte, waar een toekomst op me wacht.  
Ik ga kiezen voor een richting en of ik de trein mis  
mijn toekomst bepaal ik zelf, door wat ik nu beslis.

Zoveel mensen ongelukkig, ik hoor stil hun beklag  
ik moet nog dit, ik moet nog dat, hoe kom ik door de dag.  
Ontevreden met hun levenslot en mensen om hun heen  
het leven zo onrechtvaardig, gevoelsmatig heel alleen.

Maar ligt het aan de anderen, bekijk je zelf eens goed  
alleen je bent verantwoordelijk voor wat je dagelijks doet  
Leer willen, in plaats van moeten, neem je leven in de hand  
ontdek je eigenwaarde, zet jezelf niet aan de kant.

Anderen kun je niet veranderen, jezelf echter altijd  
pas als je dat leert inzien, heb je jezelf bevrijd.  
Welke weg ik ook neem en met wie aan me zij  
mijn geluk is geen illusie, de keuze is aan mij.

## **Onze Jarigen**

### Augustus

4	Tom van Stokkom
5	Joke van Stokkom
10	Corry van der Rijken
11	Jos van Dongen

17 Anton Baardemans  
18 Wim van der Rijken  
24 Carla van Dongen  
27 Trees de Wit

### September

3 Sjef Willems  
8 Nellie van Strien  
14 An Caron  
16 Ria van Groezen  
28 Jeanne van Gils  
30 Wilhelmina de Groot

### Oktober

22 Wim van der Zanden

### November

4 Sylvia Baardemans  
19 *Nol van Zwol*

### December

6 *Adrien de Groot*  
25 *Wim de Wijs*  
26 Trees Lips  
27 Janneke Hoogendoorn



Wilt u ook vermeld worden in de INFO, geef dit dan even door want we hebben helaas niet alle datums van al onze trouwe bezoekers!

## **Familieberichten**

Onze Zieken:

Carla van Dongen, Gasthuisstraat 16,  
5104 HR, Dongen.

Wilt U een zieke bezoeken, maak een afspraak  
of stuur eens een kaartje dat doet opbeuren.

Overleden: Dhr, Minus Caron 82 jaar,  
2 Juli 2017, Oosterhout

Bijzondere activiteiten:

16 Augustus	naar Meersel-dreef
5 September	Dagtocht
24 Oktober	Rikconcours
21 November	Rikconcours
15 November	Vrijwilligers avond
17 December	Eindejaarsfeest