

# INFO nr 81 Herfst en kerstijd 2017 Schipperscentrum “Het Zuiden” Raamsdonksveer.

Nog steeds is er geen vrede  
Nog steeds is er hongersnood  
Overstromingen en rampen  
En gaan mensen aan een simpele ziekte dood.  
Maar toch...



Is het ook nog steeds weer kerstfeest  
En zijn er mensen vol goede moed  
Die weten wat er goed is  
En wat er werkelijk toe doet.  
Voor al die mensen die knokken  
voor hun dagelijks brood  
wil ik een kaarsje branden  
en ik weet...het is weinig bij grote nood.  
maar toch.....  
het is weer kerstfeest  
en het doet er echt wel toe  
om even te laten weten  
ik wens een ieder goede moed.

## Een terugblik.....met het oog op de toekomst.

15 november was het 7 jaar geleden dat Aalmoezenier Christ Eijsermans is overleden.

Het is ons gelukt om op Schipperscentrum Het Zuiden de zondagsdienst in stand te houden. Af en toe konden we samen met Hoofdaalmoezenier van Welzenes de de Eucharistie vieren en we kwamen in de gelukkige omstandigheid dat Diaken Ad van Kuijck regelmatig samen met ons de dienst van woord en communie kwam vieren. Dit jaar heeft Priester Bert Grotaers ons assistentie verleend en kwam twee keer per maand om met ons Eucharistie te vieren.

De overige zondagen werden door Ria van Groezen, Toos Vermeeren en mij ingevuld. Ria van Groezen heeft dit jaar aangegeven te willen stoppen met het voorgaan in de viering.

Zij heeft dit 25 jaar met veel plezier gedaan maar het moment om te stoppen was bij haar gekomen.

Ria was in het verleden door pater Eijsermans aangemoedigd om zich te bekwamen om voor te gaan in een dienst van woord en gebed en communie.

Zij volgde daartoe twee jaar de pastorale school van het bisdom Breda en bekwamde zich verder door enkele aanvullende cursussen te volgen.

Op enig moment heeft Pater Eijsermans haar ervoor gezet door te melden “Ria ik ben er zondag niet, doe jij de dienst maar, je kunt het wel.”

En sindsdien was Ria een van de vrijwillige voorgangers op schipperscentrum Het Zuiden.

We zijn er haar dankbaar voor, al die uren en dagen die zij hieraan ten beste heeft gegeven.

Vorig jaar had Diaken Ad van Kuijck vanwege zijn drukke werkzaamheden elders, zijn functie als voorganger neergelegd, maar plotseling was er Pastor priester Bert Grotaers uit Bergen op Zoom, die het wel leuk vond om bij ons voor te gaan in de eucharistieviering.

Er was meteen een klik, een goede verstandhouding en de bezoekers konden het zeer waarderen dat er regelmatig een eucharistieviering was. Hierdoor was dit jaar, een jaar van pastorale rijkdom doordat Pastor Bert Grotaers aangeboden had om dit jaar elke twee weken de eucharistie te komen verzorgen.

Helaas voor ons komt hier nu een einde aan.

Pastor Bert heeft een vaste aanstelling in bisdom Rotterdam in de parochie in Berkel en Rodenrijs, waardoor het niet meer mogelijk is om regelmatig in het weekend een viering te verzorgen op kerkship het Zuiden.

Jammer, Jammer, zo gaan de dingen, het lag in de lijn der verwachting, maar toch, het is even slikken en met de blik vooruit te kijken.

Pastor Bert gaat op kerstavond samen met ons voor de laatste keer de eucharistie vieren, de geboorte van het kerstkind.

Zo staan we voor een nieuw jaar en een nieuwe uitdaging.

Komend jaar gaan Toos Vermeeren en ik de diensten van Woord en Communie verzorgen,

Af en toe zal Pastor Bert nog tijd vrij kunnen maken we gaan eventueel weer een beroep doen op de schaarse tijd van Hoofdaalmoezenier van Welzenes om af en toe de Eucharistie met ons te vieren en gaan vol goede moed beginnen aan een nieuwe periode.

24 oktober werden we overvallen door het plotselinge overlijden van Janneke Hoogendoorn, zij verzorgde met veel inzet de uitstapjes van schipperscentrum het Zuiden.

Hoe moet dat nu verder hoorde ik al zeggen, maar er zijn al weer een paar mensen opgestaan die het op zich gaan nemen.

Dat is bemoedigend, instaan voor elkaar, samen dingen doen, zo houden we het schipperscentrum levend en vitaal.

Vertrouwen hebben in de toekomst en niet bij de pakken neerzitten.

Waar mensen samen wat willen, gemeenschap zijn, plezier aan elkaar beleven, samen activiteiten ontplooiën, samen in goede en slechte dagen er zijn voor elkaar, komt de oude spreuk tot leven.

### **Ubi Caritas et Amer, Deus Ibi est.**

Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

We staan er in ons dagelijks leven niet altijd bij stil maar ik denk dat als wij deze oude spreuk levend houden, de toekomst niet somber is, maar er altijd uitzicht is.

Het oude joodse volk hield altijd hoop op een nieuwe toekomst, de geboorte van een Messias, ooit zou hij komen.....

Verhalen van mensen die vertrouwen hebben in een God die met hen is.

Honderden jaren voor onze jaartelling kondigde de profeet Jesaja de komst van Jezus al aan.

Wonder van beleid, Goddelijke Held, Vredevorst, Vader voor eeuwig.

Zo wordt hij genoemd.

Maria had een groot vertrouwen op God als de geboorte van haar kind wordt aangekondigd. 'Mij geschiede naar Uw woord'

Jezus zelf was degene die ons voortdurend een spiegel voor hield.

‘Durf je kwetsbaar op te stellen als een kind, dingen los kunnen laten, uitzicht houden op de toekomst.’

Hij kwam op aarde, Zwak en kwetsbaar, als kind gekomen.

Hij kwam om ons te vertellen hoe we als mensen gelukkig kunnen leven.

Hij heeft de weg voor ons gebaad.

Durven wij de weg te gaan?

Een nieuwe tijd breekt er weer aan.....

Volaan Vooruit in Gods naam!

Zalig Kerstmis en een gezegend 2018.

Jos van Dongen.

Gebedsleider

Schipperscentum Raamsdonksveer

## In memoriam Janneke Hoogendoorn.



Op 24 oktober werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Janneke Hoogendoorn.

Janneke Hoogendoorn, de partner van Piet Vissers, bestuurslid van KSW het Zuiden.

Janneke was vrijwilliger bij de bedevaarten naar Lourdes en nodigde uit om een keer mee te gaan naar Lourdes.

Zij verzorgde de dagtochten van schipperscentrum “Het Zuiden.

Was actief in de pergamano groep.

Moeder, Oma, heel betrokken bij haar kinderen en kleinkinderen.

Een actieve vrouw die middenin het leven stond.

Haar actieve baan in de zorg was pas kort beëindigd.

Ze genoot samen met Piet van haar welverdiende pensioen.

En dan ineens was het afgelopen. Zonder voorteken.

In de avonduren van 24 oktober 2017 is Janneke plotseling overleden.  
Ineens was zij er niet meer.....Onbegrijpelijk.  
Ons bevattingvermogen staat even stil.  
Het wil niet tot ons doordringen, we blokkeren.  
Verdriet slaat toe, een mens waar wij van hielden is er niet meer.  
Op zo'n moment kunnen we elkaar tot troost en steun zijn.  
Geschokt en bedroefd, zoeken we naar woorden.  
In onze onmacht keren wij ons tot God, die is, het begin en het einde.  
De Heer van leven en dood, in wie alle leven geborgen is.  
En die ons aan elkaar bindt, zelfs over de dood heen.  
Dat Janneke daar geborgen mag zijn in die eeuwige liefde.  
We zullen haar hier niet meer ontmoeten.  
Haar lach zal niet meer klinken.  
Wij houden haar vast in onze herinnering.  
Dat zij rust in vrede.

Jos van Dongen, gebedsleider.

## PWA-KSCC vaarvakantie voor zieken



Op reis met de  
Prins Willem Alexander

↑ Inschepen voor de 22 reis :foto 2016 ↑

Vaarvakantie voor mensen die speciale hulp nodig hebben (1 op 1) om op vakantie te kunnen en gerelateerd zijn met de binnenvaart. Een breed gezelschap variërend in de leeftijd van 32 – 100 jaar.  
**In 2018 worden van 29 april t/m 4 mei bij de Prins Willem Alexander de trossen losgegooid voor een bijzondere vaarreis.**

We starten op zondag 29 april.

Het programma ziet er als volgt uit:

Zo 29 april inschepen in Nijmegen 14.00 tot 16.00 uur aan de Waalkade (6511 XP).

Ma 30 april aankomst in Gorinchem – Buiten de Waterpoort (4201 KC).

Di 1 mei aankomst in Gouda – Veerstal.

Wo 2 mei aankomst in Maassluis – Govert van Wijnkade (3144 EE).

Do 3 mei aankomst in Wijk bij Duurstede – Gemeentehaven (3961 MB).



Vr 4 mei aankomst in Arnhem – Rijnkade (6811 HA)  
rond 12.00 uur waar we ontschepen.

Het bovenstaande kan door nautische factoren gewijzigd worden!

Skip to content  
De vrijwilligers van 2016

Wie mag er mee: iedereen die niet met een normaal gezelschap op vakantie kan. Iemand dus die hulp nodig heeft. Vijftig vrijwilligers aan boord zorgen voor die hulp en maken het voor de gasten tot een onvergetelijke reis.

Wilt u mee, of kent u iemand die graag mee zou willen, neem dan contact op met de aalmoezenier of meldt het bij de bezoekersdienst van het regionaal centrum of bij de Landelijke Parochie. De kosten voor deze geheel verzorgde reis bedragen ca. € 695,- per persoon.



De Prins Willem Alexander

U kunt een aanmeldingsformulier opvragen bij het KSCC,  
Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen of  
telefonisch +31(0)24 3777575 of stuur een mail aan [info@ksc.nl](mailto:info@ksc.nl)  
Of neem contact op met Toos Vermeeren 0162521782 of Jos van Dongen 0653910154  
[adg.van.dongen@home.nl](mailto:adg.van.dongen@home.nl)

## Toch Kerstavondviering

Kritische geluiden van de jongere generatie waren er, toen besloten werd op Kerstavond geen speciale kerkdienst meer te houden op ons centrum, vooral om de geboden kans om oud-medeleerlingen van het internaat daarbij weer eens te ontmoeten. Begrip voor de beslissing die in eerste instantie werd genomen om op Kerstavond geen late dienst meer te houden moet men echter wel op kunnen brengen. De vaste bezoekers van ons centrum worden immers steeds ouder, de meeste naderen of zijn de tachtig al gepasseerd, ze zien er tegenop om op een donkere avond met mogelijke gladheid door sneeuw of vorst nog met de auto op pad te gaan of op een glibberig voetpad te belanden. Maar er is een oplossing geboden voor dit jaar. Op Kerstavond om 17.00 uur zal pastor Bert Grotaers de H. Mis opdragen en zal er op 1ste Kerstdag geen dienst zijn omdat pastor Bert op die dag andere verplichtingen heeft. Laten we hopen dat de jongeren nu van deze gelegenheid gebruik maken om toch op ons centrum aanwezig te zijn. Kerstmis zonder kerkgang is immers geen echte familiefeestdag maar, helaas, in onze zo seculiere samenleving raakt kerkgang steeds verder uit beeld. Door kerksluiting in

het eigen dorp of directe omgeving en het nijpend priestertekort, is de mogelijkheid om Kerstavond in een kerk te vieren ook sterk afgenomen want ook naar een kerk elders met wel een celebrant moet de auto uitkomst bieden en parkeerplaatsen zijn vaak schaars. Toch zie je dat actieve gelovigen de gelegenheid aangrijpen om een nieuwe koers te gaan varen en in een andere ruimte in het eigen dorp een bijeenkomst te houden. De toeloop is hoopgevend en voor de bewoners van een wat afgelegen dorp de kans om samen met familie en vrienden toch Kerstavond te vieren op een wat andere wijze. Hieruit kun je afleiden dat de kerk in het verleden te weinig heeft gedaan om kerkbezoek te stimuleren door initiatieven van leken te ondersteunen en wat meer zeggenschap te geven. Een kerk werd en wordt ook nu nog bestempeld als het 'Het Huis van God' waar alleen de priester het voor het zeggen had en heeft, niet als een wat gezelliger aandoend gemeenschappelijk gebeuren. Een kerk waar je bij regen of sneeuw je natte regenkleding aan moest en moet houden omdat er geen kapstokken waren of zijn. 'Eerbied in Gods Huis' stond op de sjerp van de Swiss in het verleden en dat betekende dat je heel stil moest zijn anders tikte die hellebaardier je op de vingers. Elkaar begroeten in de kerk mocht niet, het opdragen van de H. Mis voltrok zich vaak uit het zicht van kleinere mensen en kinderen achter de hogere ruggen vóór hen van de notabelen en deftige, beter gesitueerden die meer geld afdroegen om de voorste, (duurdere) stoelen te pachten. De naamplaatjes op de stoelen wezen je dan op dat voorrecht. In het midden van de kerk namen de goedgeklede burgers plaats. Het 'klootjesvolk' zat helemaal achteraan en na een aantal keren opstaan en knielen en een preek die ze totaal ontging, konden deze weer naar huis. Van een echte gemeenschap was geen sprake en kom nu eens op ons centrum voordat de Dienst begint. Het lijkt wel een familiereünie en dat schept een menselijk gebeuren die in zo'n zwijgzame kerk nooit een kans heeft gekregen. In Guatemala heb ik het ook anders beleefd en dat maakte me blij. Midden in de kerk, met Maya-indianen uit de omringende bergen als kerkgangers, stond een forse barbecue. Na de H. Mis werden de meegebrachte tassen geopend en kippen, bananen, brood en drank kwamen te voorschijn. Samen nuttigden ze druk kletsend de middagmaaltijd en kinderen liepen zonder angst door het kerkgebouw. Nee, bij ons kan dat niet, maar het doet deugd om zo'n oorspronkelijke en hechte gemeenschap te ervaren. En zo zal het bij het begin van onze jaartelling ook bij het vroege Christendom gegaan zijn, dicht bij de mensen! Corvee

## Even lachen

Een man besluit na 30 jaar dan toch maar weer eens te gaan biechten. Hij doet het gordijn opzij, gaat naar binnen en ziet tot zijn verbazing een goed gevulde minibar, een fles roze bubbels in een ijsemmer, een schaal gebrande amandelen, een schaal met Mon Cherie bonbons en fotos van lekkere topless meiden aan de



muren.

Dan hoort hij dat de priester binnenkomt en zegt: Eerwaarde, vergeef mij, het is al heel lang geleden dat ik voor het laatst in de kerk ben geweest, maar ik moet zeggen: er is een boel veranderd!

Waarop de priester antwoord: Eruit idioot, je zit aan mijn kant

Twee tachtigers Louis en Simon zitten op een bank in het park.

Zegt Louis opeens: Ik heb zin in een cremmeke!

Simon: "Ik zal ze gaan halen, wat wil je van smaak?"

- "2 bollen chocolade en jij?"

- "Voor mij twee vanille?"

Antwoordt Louis: "Je zou het beter opschrijven, want je gaat dat zeker vergeten!"

- "Maar nee: de ijskar staat hier vlak voor ons!"

- "Schrijf het op, want je gaat het vergeten, zeg ik u!"

- "Nee, nee ik ga juist niks vergeten!"

Simon staat grommelend recht:

"Twee chocola, twee vanille... twee ch?"

Na een lang kwartier komt Simon terug met twee braadworsten en twee pakjes friet.

Zegt Louis "En waar is de mosterd?" "Gedoeme, vergeten!" "Zie de wel dat je dat moest opschrijven!"

Toen een politieagent deze dame tegen hield vroeg hij: "weet u wel hoe snel u reed?"

Deze 83-jarige dame gaf de agent een glimlach van oor tot oor en zei:

"waarschijnlijk veel te snel maar ik moet op mijn bestemming komen voordat ik vergeet waar ik naar toe wou."

Toon en Berta fietsen samen over de dijk in de polder, op een gegeven moment fiets Berta met een rotgang de dijk af en roept .... "Help Toon" ..... waarop Toon antwoordt, "we hadden besloten geen oude koeien uit de sloot te halen." .....

#### UNICEF: IEDER KIND IS VAN ONS

Samen met anderen wil Unicef ieder kind een kans geven om kind te kunnen zijn. Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen om het beste uit het leven te kunnen halen. Het maakt niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is.

Wat betekent het Logo " UNICEF "

Het logo bestaat uit een VOLWASSEN VROUW die een kind optilt.

Zij staat voor hulp en zorg die alle kinderen van ouders en verzorgers zouden moeten krijgen.

De WERELD laat zien dat Unicef over heel de wereld kinderen helpt.

De OLIJFTAK is het symbool van de Verenigde Naties, waarvan Unicef een onderdeel uitmaakt. Onder het logo staat UNITE FOR CHILDREN, dat betekent SAMEN VOOR KINDEREN.

Unicef is aanwezig in het IS-gebied, door hulp te bieden in de opvangkampen.

Nu de strijd rond de stad Raqqa is beslecht, wordt pas duidelijk hoeveel mensen dakloos zijn de stad zijn ontvlucht en wonen nu in opvangkampen in de regio, waaronder veel kinderen. Unicef heeft in de kampen schooltenten geplaatst en gezorgd voor gevulde schooltassen. Er is gebrek aan een goede hygiëne. Unicef heeft pakketten uitgedeeld met zeep, tandpasta etc.,

De 19-jarige Muzoon, de jongste Unicef ambassadeur was op de G20 top in Hamburg. Zij vroeg de aanwezige regeringsleiders de kinderrechten te respecteren en te investeren in gezondheid en onderwijs voor kinderen.

Unicef voert actie op meerdere fronten,  
Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

In moeder en kind klinieken om sterfte onder moeder en kind te voorkomen.

Nog steeds is er kinderarbeid b.v. in de kledingindustrie, in de mijnen van Afrika.

Kinderen horen kind te zijn en te kunnen spelen. Unicef zorgt voor opvangcentra waar kinderen terecht kunnen voor bescherming, hulp met toegang tot onderwijs, cursussen voor jongeren, ondersteuning aan de ouders, zodat het kind niet hoeft te werken.

Niet te vergeten de kindsoldaten, deze kinderen moeten terug kunnen keren in de maatschappij. Unicef helpt de kinderen daarbij.



**UNICEF IS ER ONVOORWAARDELIJK VOOR IEDER KIND.**

U kunt Unicef hierbij helpen te ondersteunen met een geldelijke bijdrage op rekening NL 861INGB0000.000121, via SMS, kan ook, te doneren op nummer 4333 onder vermelding "UNICEF". Er wordt dan eenmalig € 3.00 van uw beltegoed afgeschreven. Op de site "giftshop" vindt u de bekende kerstkaarten en cadeautjes.

Op de tv komen weer spotjes voorbij die uw aandacht vragen voor Unicef.

Team Unicef wenst u een mooi Kerstfeest  
en een goed 2018

-



## Activiteitenkalender

### December

Zondag	03	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	06	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur
Zondag	10	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	13	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur
Zaterdag	16	Bingo	13.30 uur
Zondag	17	Eucharistie	10.30 uur
Woensdag	20	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur
Zondag	24	<b>Kerstviering Eucharistie</b>	17.00 uur
Woensdag	27	Kaarten en koffiedrinken	14:00 uur
Zondag	31	Woord en Communiedienst	10.30 uur

### Januari



Woensdag	03	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	07	Woord en Communiedienst tevens Nieuwjaarsborrel	10.30 uur
Woensdag	10	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	14	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	17	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	21	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	23	Rikconcours	9.30 uur
Woensdag	24	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	28	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	31	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

### Februari

Zondag	04	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	07	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	11	Eucharistie	10.30 uur
Woensdag	14	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	18	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	21	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	25	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Dinsdag	27	Rikconcours	<b>9.30 uur</b>
Woensdag	28	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur

### Maart

Zondag	04	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	07	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	11	Eucharistie	10.30 uur
Woensdag	14	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	18	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	21	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur
Zondag	25	Woord en Communiedienst	10.30 uur
Woensdag	28	Kaarten en koffiedrinken	14.00 uur



# Onze Jarigen

## December

06 Adrien de Groot  
25 Wim de Wijs  
26 Trees Lips



## Januari

13 Thieu van der Zanden  
14 Marinus Vermeeren  
16 Cor van der Veeke  
18 Annie van Keulen  
19 Wendy Beyers  
23 Mia van der Zanden  
Jos Baardemans  
30 Piet van Dongen

## Februari

05 Connie van Halderen  
13 Charles Cornelissen  
Annie Biemans  
20 Toos van Deursen

## Maart

03 Toos Vermeeren  
18 Piet Vissers  
21 Jan Broeken  
27 Mabel Sniijders



Wilt u ook vermeld worden in de INFO, geef dit dan even door want we hebben helaas niet alle datums van al onze trouwe bezoekers!

## Familieberichten

### Onze Zieken:

Carla van Dongen, Gasthuisstraat 16,  
5104 HR, Dongen.

Wilt U een zieke bezoeken, maak een afspraak  
of stuur een kaartje, dat doet opbeuren.

### **Bijzondere activiteiten:**

- |    |          |                                     |                 |
|----|----------|-------------------------------------|-----------------|
| 16 | December | Bingo                               | 13.30           |
| 17 | December | diner bij Boelaars na de kerkdienst |                 |
| 24 | December | Kerstviering                        | 17.00 uur       |
|    |          | 1e Kerstdag                         | geen kerkdienst |
| 5  | Januari  | Nieuwjaarsborrel                    |                 |
| 23 | Januari  | Rikconcours                         |                 |
| 27 | Februari | Rikconcours                         |                 |

### **Kopij voor de volgende INFO:**

Heeft U een gedicht, verhaal of iets te melden in de info.  
Het is van harte welkom, bij Annie van Keulen-ajkeulen@ziggo.nl  
Of kunt u insturen of deponeren in de bus op het Schipperscentrum tot begin Maart  
2018

Jos van Dongen  
Cor van der Veen  
Annie van Keulen

